

# De JeugdFoerperpot



Broer Pepijn



Prins Willie d'n Urste



Dansgardes

Doeweek



Zwarte Hand



Lees hier alles over  
**Jeugdprins Bob**  
en zijn gevolg!



## JEUGDPRINS BOB

Ik vind het geweldig dat ik de nieuwe Jeugdprins van Brouwersgat ben. Het is mijn eerste jaar bij de Raad en meteen al Jeugdprins, dat is super!

Op vrijdagavond d'n elfde van d'n elfde was de Jeugdprinsverkiezing, samen met de grote Prins (die is pas groot...) verkiezing! Deze avond was echt super! Eerst moesten we als oude boerenmensen op en werd de Titanic nagespeeld. Na twee spannende verkiezingrondes werd ik uiteindelijk gekozen. Als mijn Adjutant heb ik mijn vriend Ties Daverveld gekozen.

Mama is al heel lang lid van de Pinterwippers en zat meer dan 10 jaar bij de Dansmarietjes van Brouwersgat. Mijn papa heeft ook nog in de Jeugdraad gezeten (heeee lang geleden). Mijn opa Wim en ome Wim en tante Anja hebben in de Hofkapel gespeeld. Dus het carnavalsgevoel heb ik niet van vreemden.

Ik hoop dat het samen met Prins Willie en ons Gevolg een geweldig jaar wordt! Aan ons zal het niet liggen, wij hebben er super veel zin in! We zetten ons Jeugdpaais op zonne kop!!!

40

Follow me!

@JEUGDPRINSBob

## ALAAF....! JEUGDPRINS BOB



## Jeugdprins Bob proclameert:

1

Dat ik blij ben om de 47ste Jeugdprins van Brouwersgat te zijn!

2

Dat ik met m'n Adjutant Ties en de hele Raad deze Brouwersgatse Carnaval helemaal top ga maken!

3

Dat Prins Willie d'n Urste en zijn Gevolg samen met ons heul veul plezier mag beleven!

4

Dat de optocht in Brouwersgat weer op veel Pintenwippers en Pintenwipperinneskes mag rekenen!

5

Dat de Brouwersgatse Dansgardes weer te gek mogen dansen!

6

Dat de Brouwersgatse Hofkapel heul veul van mijn verzoeknummers zal spelen!

7

Hoop ik dat ome Wim even uit Canada kan komen!

8

Dat de Jeugdcommissie weer geweldig werk zal doen en ik hoop dat ze niet zoveel aan mij gaan plukken! (Cape, strikje, steek....)

41

9

Dat ik vrijdag op de basisscholen veel lol mag hebben!

10

Dat ik heel Brouwersgat graag ontvang op mijn receptie, zondag met Carnaval!

11

Dat ik zal regeren onder m'n leuze:

**"IK BEN PRINS BOB,  
EN WE ZETTEN BROUWERSGAT OP ZUNNE KOP!"**



## Jeugdprinsverkiezing 11 november 2011

**Z**oals jullie allemaal weten wordt Carnaval en het getal 11 vaak met elkaar in verband gebracht. Het getal 11 wordt wel als het dwazen- of gekkengetal gezien. Waarschijnlijk omdat het 1 minder is dan 12, het getal van perfectie — met 11 ben je dus net niet perfect. Zelfs het woord gekkengetal heeft precies elf letters. Omdat het getal in relatie met gek en dwaas wordt gebracht, speelt het een belangrijke rol tijdens het Carnaval. Er is een Raad van Elf, die jaarlijks voor het eerst vergadert op 11-11 om 11.11 uur.

De carnavalskreet **Alaaf!** zou een verbastering zijn van elf. En wanneer je dan een vrijdag hebt die valt op 11-11-11, dan moet je daar iets speciaals mee doen. Daarom heeft het Bestuur samen met de Jeugdcommissie besloten om zowel de Jeugdprins als de grote Prins op deze avond te kiezen. Voor de Jeugdcommissie een hele verandering omdat we andere jaren altijd de Jeugdprins kiezen op de zondag voor de grote Prins.



Om de verandering nog groter te maken hadden we besloten dat dit jaar ook de twee kleine Dansgardes mee mochten stemmen. Al met al is het een prachtige avond geworden met eerst een geweldig afscheid van Jeugdprins Irene die samen met Prins Maarten d'n Urste op het schip "De Titanic" stond en daar hun scepters mochten inleveren. De Jeugdraad was door Jacquélien en Lucian helemaal in de stijl van het jaar 1911 gekleed. Na dit afscheid hebben we twee spannende verkiezingsrondes gehouden met als uiteindelijke winnaar Jeugdprins Bob Jonkman. Hij gaat regeren onder de naam Prins Bob en zijn Adjudant is Ties Daverveld.

*Peter van den Broek*

42

## Jeugdcommissie met carnaval in het nieuw!

Tijdens Carnaval presenteert de Jeugdcommissie zich helemaal in het nieuw, zoals dat heet. Allemaal in nieuwe keurig blauwe jasjes met zilveren stiksels.



Op de foto v.l.n.r.: Lucian Melskens, Pascale Driesen, Sander Raaijmakers, Jacquélien Vromans, Marianne van de Ven.  
In stoel: Peter van den Broek (Voorzitter) Niet op de foto: Bep Wienholts

Zoals Brouwersgat wel gemerkt heeft is de Jeugdcommissie aan het verjongen en daar hoort natuurlijk passende nieuwe kleding bij. Maar er is ook, althans volgens de dames van de commissie, een nieuw "ingekomen stuk" bijgekomen: **Sander Raaijmakers**. Sander is nieuw in de Jeugdcommissie. En ja, inderdaad, de zoon van onze vorige Vorst Ger. Dat moet dus wel goed komen. Sander heeft Carnaval van thuis uit met de paplepel binnen gekregen. We hopen dat Sander een leuk en leerzaam eerste jaar meemaakt en wel zó leuk dat hij ook blijft. We hebben van Sander te horen gekregen dat het begin in ieder geval goed was. Tijdens de Prinsenreünie en het Prinsenbal heeft hij erg genoten.

Deze verjonging zal de komende jaren verder gestalte krijgen want Marianne heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar wordt en ook Bep wil geen jaren meer doorgaan. Dus, mochten er mensen zijn die het leuk zouden vinden om in de Jeugdcommissie zitting te nemen, laat het ons even weten.

*Peter van den Broek*

## Jeugdcarnavaal in Brouwersgat

**E**venals vorig jaar wil ik jullie ook nu weer iets vertellen over het Jeugdcarnavaal in Brouwersgat. Ik denk dat het aan onze vorige Jeugdprins Irene en de hele Jeugdraad heeft gelegen, maar de aanmeldingen bleven vorig jaar binnenstromen. We hebben dit jaar weer een Jeugdraad met 17 kinderen. We gaan er ook dit jaar weer een geweldig feest van maken samen met onze nieuwe Jeugdprins Bob en zijn Adjudant Ties. Maar we moeten ook denken aan de toekomst want ieder jaar moeten er weer Raadsleden afscheid nemen van de Jeugdraad en dus moeten wij zorgen voor opvolging.

Kom het komende Carnaval eens in ons Jeugd paleis kijken hoe leuk het is. Praat eens met de Jeugdraadsleden en de Commissieleden en zij zullen dit bevestigen. Je bent vijf dagen in touw en je maakt van alles mee, zoals twee keer door Dommelen op de carnavalswagen. Gezellig gaan eten samen met de Jeugdprins. We gaan vóór Carnaval naar de receptie van onze grote Prins en ook naar het gehandicaptenbal bij speeltuin Geenhoven. En of dat allemaal nog niet genoeg is, gaan we de vrijdag voor Carnaval naar jouw school om te laten zien hoe wij in Dommelen Carnaval vieren. En natuurlijk nemen we bij dit alles onze Dansgardes mee, want deze kinderen vinden het ook fantastisch en zijn super trots wanneer zij hun dans kunnen laten zien op school.

Het zou nog leuker zijn als wij, net als in Striepersgat, een Jeugdkapel zouden hebben. Omdat de scholen een gewijzigd lesrooster hebben kunnen de Johanna's er niet meer bij zijn. Dit is erg jammer, want echte muziek is toch het leukste als je een school binnentrekt.



Ga op dinsdagavond vanaf 18.00 uur maar eens kijken in "de Belleman" waar dan het Opstaporkest en Jeugdorkest van Harmonie De Dommelecho hun repetitie hebben. Dan zijn veel kinderen muziek aan het maken. En je zou uit zo'n grote groep toch een Jeugdkapel moeten kunnen formeren. Het zou goed zijn als bijvoorbeeld een tweetal oudere muzikanten zou opstaan om die kinderen les te geven om zo leuke muziek te leren voor Carnaval. Het mag dan geen bevlieging zijn van een paar maanden, want daar doe je vooral de kinderen geen plezier mee. Zo'n Jeugdkapel kan onder de vlag van de Jeugdcommissie meedoen aan het Carnaval. We zorgen, samen met het bestuur, voor de benodigde kleding zodat ze er echt bij horen. Ik zie het al helemaal voor me: de jeugd van Brouwersgat komt binnen met voorop de Jeugdkapel, daarachter twee groepen Dansgardes en dan nog een zeventienkoppige Jeugdraad met aan de leiding Jeugdprins Bob.

Misschien dat iedereen in Brouwersgat hier eens over wil nadenken. Wie weet zijn er echt enkele mensen te vinden die hier ook enthousiast over zijn en het voortouw willen nemen. Want zeg nu zelf: een eigen Jeugdkapel zou wel fantastisch zijn.

*Peter van den Broek, Voorzitter Jeugdcommissie*





Grootste en kleinste  
Pintenwipper!



## Afscheid

### Oud Jeugdprins Irene

Het was een te gek jaar! Samen met mijn Adjudant Marie-Anna en mijn Raad hebben we veel gedaan. Maar het leukste was de receptie, want toen kwamen de mensen speciaal voor mij. Ook mijn leerkrachten waren geweest. Maar ook Christ en Marina van de BVKM (Belangen Vereniging van Kleine Mensen). Dat zijn mensen die klein zijn net als ik.

Bij mij thuis was het heel druk, want papa zit in de grote Raad als President, mama zit in de Jeugdcommissie en maakt de Jeugdfoeperpot.

Na de Carnaval had Prins Maarten d'n Urste ook nog een keer beloofd om samen bonbons te maken. En dat hebben we zeker gedaan. Het was super leuk, maar ook erg lekker. Ik zat helemaal onder de chocolade en probeerde ook Maarten onder te smeren, maar dat lukte niet.

Op 11-11-11 was het afscheid van mij en Maarten. Wij moesten samen de bootscene doen van de Titanic. Het was heel mooi, maar ook wel jammer dat het nu voorbij is. Ik heb er wel veel zelfvertrouwen door gekregen! Nu mag ik niet meer in de Jeugdraad, want "ik ben te groot"! ;-)

En dan eindig ik voor de aller allerlaatste keer met mijn leuze:

**"Ben je dik, dun, groot of klein?  
In Brouwersgat is het altijd fijn!!!!!"**

Alaaaaaaaf Houdoe! Irene

Karaoke!





Jeugd Raad  
41t 1967  
met Jeugdprins  
Jack Thijssens



## Reünie van oud-Jeugdprinsen en oud-Jeugdcommissieleden

Het was gezellig druk in Café Dommelstroom op zondagmiddag 6 november 2011. Omdat het slechts één keer in elke 100 jaar voorkomt dat we de bijzondere carnavalsdatum 11-11-11 kunnen schrijven was besloten om de Jeugdprinsverkiezing samen te laten vallen met de verkiezing van de grote Prins op vrijdag 11-11-11.

Hierdoor dreigde een vrije zondagmiddag te ontstaan in Brouwersgat, want volgens traditie wordt op de zondag vóór 11-11 de Jeugdprinsverkiezing gehouden. De Jeugdcommissie greep deze bijzondere kans direct aan en organiseerde een reünie voor alle oud-Jeugdprinsen en oud-Jeugdcommissieleden van CV de Pintenwippers.



Het is zonder meer een erg leuke middag geworden met een zeer goede opkomst van oud-Jeugdprinsen. Zelfs de allereerste Jeugdprins van Brouwersgat, Nico Snieders (zie foto), was hiervoor helemaal uit Bosschenhoofd gekomen.

Nico  
Snieders



Hij vertelde dat de Jeugdprins toen in 1966 nog geen leuze had en ook niet gekozen werd. Hij werd gewoon 'gevraagd' om Jeugdprins te worden. Daarmee werd hij de eerste Jeugdprins van De Pintenwippers en dat was ook toen al een ervaring die hij voor geen goud had willen missen.

In een gezellige ambiance hebben de oud-Jeugdprinsen en oud-Jeugdcommissieleden bij kunnen praten over 'vroeger' en hun tijd als Jeugdprins. Later op de middag zijn ze nog allemaal onderscheiden door Prins Maarten d'n Urste.

Overigens zijn Prins Maarten en onze Opperveldwachter Jack Thijssens de enige twee prinsen die (tot nu toe) zowel Jeugdprins als grote Prins van Brouwersgat zijn geweest.





## Jeugd Raad 2012!

46



Jeugdprins Bob

Hoi, ik ben **Bob Jonkman**

Ik vind het bijzonder dat ik dit jaar Jeugdprins van Brouwersgat mag zijn, want ik ben gekozen op 11-11-11 en een dag later ben ik ook nog eens 11 jaar geworden. Ik zit in groep 6b van de Agnetendalschool, samen met Ties, mijn Adjudant. Op school zijn ze ook super blij en trots dat ze weer een Prins hebben.

Als hobby heb ik voetballen. Dit doe ik bij RKVV Dommelen in D4. Ik hoop er samen met mijn Raad een SUPER Carnaval van te maken!

Hallo, ik ben **Ties Daverveld** en jullie mogen weten dat ik:

**T**rots ben dat ik Adjudant mag zijn van mijn beste vriend Bob.

**I**nderdaad blij ben dat er weer een Daverveldje Adjudant is.

**E**lke schooldag te vinden ben in groep 6 van het Agnetendal.

**S**pitske ben van RKVV Dommelen E3.



Adjudant ties

En oh ja, ik ben 10 jaar !!



NAR sacha

Ik ben **Sacha Teurlings** en ben 12 jaar.

Ik wou graag Nar zijn, omdat dit mijn laatste jaar op Basisschool Schepelweyen is. Ook wilde ik nog laten zien hoe gek en gezellig ik ben. Natuurlijk doe ik volgend jaar weer mee !!!



## raadslid Nadine



VORST ANOUK

Heey, wij zijn

### Anouk en Nadine Klöpping

We zitten allebei op de St. Martinusschool.

Nadine: Dit is mijn 3de jaar bij de Jeugdraad.

Ik vind het heel leuk om Carnaval te vieren met de Jeugdraad.

Anouk: Dit is mijn 2de jaar in de Jeugdraad.

Dit jaar ben ik Vorst en dat vind ik heel erg leuk. Bye!!!

Heey, ik ben **Martijn Caris**

Ik ben 12 jaar en zit op basisschool Schepelweijen in groep 8.

Dit jaar zit ik voor het eerst bij de Raad, maar de meesten zullen me wel kennen van de Dansgarde.

Ik vind het leuk om bij de Jeugdraad te zitten, ook omdat mijn vader bij de grote Raad is.

Nou heel fijne Carnaval allemaal! Groeten Martijn



raadslid MARTIJN

Hallo, ik ben **Sabine van Beek**

Ik zit op de St. Martinusschool in groep 8, en ben 11 jaar. Dit is mijn eerste jaar in de Jeugdraad en ik vind het nu al super leuk. Ik speel klarinet en zit op judo. Zwemmen en (water) skiën vind ik ook heel leuk. Ik hoop dat de Carnaval weer een geweldig gaaf feest wordt.

Groetjes Sabine



raadslid sabine

Hallo, wij zijn **Jarod** (10) en **Axel** (9) van den Heuvel en zijn dus broers van elkaar.

We zitten op basisschool Schepelweijen in groep 7B en 6C. School is leuk, maar afspreken na school is natuurlijk nog leuker. Wij voetballen allebei bij RKVV Dommelen en zijn fan van PSV. We zijn regelmatig op Hyves te vinden. Het is te gek om dit jaar Raadslid te mogen zijn en we hebben allebei ontzettend veel zin in Carnaval. Alaaf!!!



raadslid JAROD

raadslid Axel

**Aniek van Beek** is mijn naam en ik ben 12 jaar  
**N**aar de Schepelweijenschool groep 8 ga ik  
**I**k rij paard en dans bij DéDé  
**E**n ik ben dit jaar Veldwachter  
**K**eileuk en gezellig is het bij de Jeugdraad



veldwachter Aniek

Hoi, ik ben **Teun Kanters** en dit is mijn 2e jaar bij de Jeugdraad. Ik ben 12 jaar en zit op de St. Martinusschool. Ik vind het helemaal geweldig hier en hoop er ook dit jaar een dol feest van te maken. Mijn hobby is tafeltennissen bij TTV Valkenswaard.

raadslid teun





← Raadslid Madelène

Hallo Brouwersgat, wij zijn **Marguéríte**, **Madelène** en **Marie-Anna Daverveld** en we zijn 8, 10 en 13 jaar oud. Wij houden van synchroon zwemmen en een hoop lol maken met zijn allen. In Brouwersgat is Carnaval extra gezellig omdat er veel wordt gedaan voor de jeugd! Wij hopen dat we van Carnaval nog lang mogen genieten! Groetjes Marguéríte, Madelène en Marie-Anna

↗ Raadslid Marie-Anna

↘ NAR MARGUÉRÍTE

Hallo, ik ben **Lina van Ampting**, ben 9 jaar oud en zit in groep 6 van basisschool St-Martinus. Ik heb 1 broertje, Remco. Ik vind het leuk om op de rekstok kunstjes uit te voeren en mijn sport is tafeltennis. Lasagne is mijn lievelingseten en paars mijn lievelingskleur. Het leukste dier vind ik een dolfijn. Op tv kijk ik graag naar iCarly en regelmatig ben ik op de computer bezig met gosupermodel, waar ik probeer het hoogste level te behalen.



↗ Raadslid Lina



Ik ben **Pim Winter** en ben 9 jaar oud. Ik zit op de Schepelweyen. Ik vind het erg leuk dat ik in de Raad zit. Bovendien hou ik van feesten, daarom is dit erg leuk. We maken plezier en dat kan ook zonder bier. Als helpende hand ben ik in het carnavalsgedruis beland. Het is het mooiste feest van het jaar, dus ook het volgende jaar.

Raadslid Pim

Hallo, Ik ben **Samantha Ekelmans** en 13 jaar oud. Mijn hobby's zijn paardrijden, zwemmen, skiën en CARNAVAL VIEREN!! Ook hou ik van wandelen met hond(en). Dit is mijn laatste jaar in de Jeugdraad. Ik vind het wel jammer dat ik geen Prins ben geworden, maar toch wordt het een topjaartje!! Samen met de hele Raad, Prins Bob en Prins Willie. Ik zie jullie nog wel in de "Dommelstroom" bij Fred en Karin!! Met carnavaleske groeten, Samantha



↗ Raadslid samantha



# Jeugdprogramma van Brouwersgat 2012

## Zaterdag 18 februari

**10.30 uur:** Eucharistieviering in het teken van Carnaval met onze Jeugdprins Bob en zijn Jeugdraad samen met Prins Willie d'n Urste en zijn Gevolg. Alle carnavalsgroepen, Pintenwipperkes en Pintenwipperinnekes en iedereen die deze viering wil meemaken zijn van harte welkom in de St. Martinuskerk. De Brouwersgatse Hofkapel zal de viering muzikaal opluisteren.

**15.00 – 17.00 uur:** De Evenementencommissie zal ook dit jaar weer zorgen voor een spectaculaire opening van het Brouwersgatse Carnaval. Het hele Carnavalsgezelschap start bij onze Brouwersgatse Brouwerij en de stoet eindigt op het St. Martinusplein alwaar de burgemeester de sleutels zal overhandigen aan Jeugdprins Bob en Prins Willie d'n Urste.

**17.00 uur:** Jeugdprins Bob en zijn Gevolg brengen een bezoek aan de receptie van Jeugdprins Koen d'n Twidde van Striepersgat.

**19.00 – 21.30 uur:** Jeugddisco-avond. Tevens is er in Brouwersgat een kapellenavond zodat ook diverse kapellen ons Jeugd paleis zullen bezoeken.



## Zondag 19 februari

**10.30 – 13.30 uur:** Receptie ter ere van Jeugdprins Bob en zijn Jeugdraad in Jeugd paleis Dommelstroom.

**14.30 – 17.00 uur:** PEUTER- EN KLEUTERMIDDAG (TWEETOT ZES JAAR). HIER ZIJN DE ALLERKLEINSTE PINTENWIPPERKES EN PINTENWIPPERINNEKES VAN HARTE WELKOM SAMEN MET HUN OUDERS.

**19.00 – 21.30 uur:** Een disco-avond om samen met onze Jeugdprins Bob en zijn Gevolg te hossen en te dansen. Ook Prins Willie d'n Urste zal ons deze avond een bezoek brengen.



## Maandag 20 februari

**14.30 uur:** Grote Carnavalsoptocht in het centrum van Brouwersgat.

**19.00 – 21.30 uur:** Een gezellige hos-avond onder leiding onze Jeugdprins Bob en Jeugdprins Koen d'n Twidde van Striepersgat.



## Dinsdag 21 februari

**11.00 uur:** Jeugdprins Bob en zijn Prinselijk Gezelschap brengen samen met de Dansgardes en Prins Willie d'n Urste en zijn Gevolg een bezoek aan onze Dommelsche Brouwerij.

**18.00 – 21.30 uur:** Laatste avond van het Carnaval waar we nog een keer extra uit ons bol gaan en waar misschien ook nog iets extra's georganiseerd gaat worden door de Dansgardecommissie en de Jeugdcommissie; maar wat dat is, is nog een verrassing. Rond **21.11 uur** nemen we afscheid van Jeugdprins Bob en maken er een geweldig slotfeest van, waarna hij weer door het leven zal gaan als Bob Jonkman. Hierna kan iedereen moe maar voldaan weer naar huis.

# Dommelkantje

Kom!  
We gaan een  
feestje bouwen!



Jeugdpaais  
Dommelstroom

Ondertussen is het erg onrustig in het dorp.....

Ga eerst maar  
eens wat meer  
jeugd zoeken voor  
je Raad!



50

HEE!  
Wat doen jullie  
daar?



Rennen!  
Niet betaalde friet  
is errug.... Lekker!



Heb jij nog  
rood?



Leuk dat  
jullie naar d'n Tref  
willen, maar... Onder  
de 16 geen alcohol!



HAHA  
Die fietsen niet  
ver meer!





Hoi Veldwachter,  
met Carel,  
kom die schoffies  
eens oppakken!



Ik kom eraan!  
Jeugdprins Bob zoekt  
nog raadsleden!



Als jullie  
alles schoonmaken dan  
mag je bij mij in de  
Jeugdraad



Na een flinke schoonmaakbeurt.....

51



Een Jeugdraad  
van 17 kinderen!  
Gaaf!



Kom ook en feest  
met ons mee!



EINDE



## Wij zijn de dansgarde!

**M**et trots zeggen wij dit, want wederom hebben we een brede selectie neer kunnen zetten voor dit carnavalsseizoen. Net zoals een bepaalde, niet met naam te noemen voetbalclub uit het Amsterdamse, hebben wij enkele jaren geleden fors ingezet op de jeugd. Om met de bekendste nummer 14 van Nederland te spreken; je moet plezier hebben om te kunnen dansen. Wij hebben geïnvesteerd in de revitalisering van ons trainingscomplex (de Belleman is stevig vernieuwd), wij hebben onze beste oud-dansers teruggehaald om te komen trainen en zij gaan de cultuur van de Pintenwippers bewaken binnen onze jeugdafdeling. Doel is om, zonder grote aankopen te doen, ieder jaar een goede selectie neer te zetten die mee kan draaien in de top.

Dit hebben wij gerealiseerd zonder dat onze ledenraad, onze fans en onze raad van commissarissen rollebollend over straat gingen. Wij hebben in alle rust, onder de bezielende leiding van onze technisch directeur (wij hebben deze wel) Maaïke van Hoof, ons danstechnisch beleidsplan ontwikkeld. Dit plan is met alle partijen doorgesproken en we hebben alle neuzen dezelfde kant op gekregen. Hierdoor staat er op dit moment een gedegen organisatie met een gezonde financiële huishouding. Om sterker te staan zijn wij samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende satelliet clubs, zoals daar zijn, de Jeugdcommissie, de Brouwtrouwcommissie, de Raad van Elf en CV de Zwarte Hand. Wij hebben in onderling overleg bepaald dat wij gezamenlijk ervaring, middelen en mensen uitwisselen om de viering van Carnaval van Brouwersgat in het algemeen, en de jeugdcarnaval van Brouwersgat in het bijzonder, naar een hoger plan te tillen.

Dit alles heeft er toe geleid dat er dit seizoen een mooie mix van minioren, een uitpuilende groep junioren en voor het eerst sinds lange tijd weer een groep senioren meegaan met de Raden van Elf. Ieder voordeel heeft zijn nadeel zegt de JC van de Dansgardes dan altijd en dat klopt ook.

Doordat de groep maar blijft groeien en groeien hebben wij ook onze begroting aan moeten passen. Onze commercieel directeur Johan Follon heeft het er maar druk mee om alle uitgaven gedekt te krijgen. Daarom zijn we als commissie dan ook al weer druk bezig met het organiseren van het hoogtepunt van onze Carnaval: het Gezelligheidstoernooi, zeg maar de Champions League van de Dansgardes. Deze fandag zal dit jaar, op 5 februari 2012, voor de 21e keer worden georganiseerd en wij hopen jullie allen daar te mogen begroeten.

Deze dag is bij uitstek een gelegenheid om met de hele familie Carnaval te komen vieren en te ervaren hoe leuk het is om bij de Pintenwippers en dan helemaal bij de Dansgarde te zijn.

Er zijn alweer nieuwe aanmeldingen voor volgend jaar, maar houd je niet in. Wanneer je denkt daar wil ik ook bij, meld je dan aan en wellicht kun jij ook volgend jaar zeggen:

## Wij zijn de dansgarde!

Met carnavaleske groet,

**Twan Lenders**

**Voorzitter raad van commissarissen**

**van de dansgarde van CV de Pintenwippers**



Op de foto v.l.n.r. : Twan Lenders (Voorzitter)  
Lindsay Raaijmakers, Johan Follon, Wendy Follon  
Monique van Gestel, Maaïke van Hoof.  
Niet op de foto: Colinda Caris

# Miniores



Ik ben **Kimi Brom** en ben 7 jaar. Ik zit nu voor het tweede jaar bij de Dansgarde. Mijn papa is Nar bij de grote Raad en mijn oudste broer Keefer zit daar nu voor het eerst ook bij. Mijn hobby is knutselen en ik ga graag en veel naar de kinderboerderij. Het liefst eet ik pizza en frikandel speciaal. Ik heb dit jaar heel veel zin in Carnaval, want zo'n grote Grote Prins krijgen we nooit meer !!



Ik ben **Maud Jacobs**, 7 jaar en woon in Dommelen. Dit is voor mij het eerste jaar bij de Dansgarde en ik vind het super leuk, omdat ik dansen gewoon het liefste doe. Mijn lievelingseten is pannenkoeken en op tv kijk ik graag naar Nickelodeon. Ik zit op de Schepelweyschool en heb het daar super naar mijn zin.  
Groetjes Maud



Ik ben **Elena Raaijmakers**, 7 jaar en ik woon in Dommelen. Ik zit op de Schepelweyschool in groep 4. Dit jaar doe ik voor het eerst mee met de Dansgarde en dat is kei leuk. Het leukste vind ik dat we met Carnaval bij alle vier de basisscholen in Dommelen mogen optreden en dat papa en opa ook in de Foerperpot staan.



Ik ben **Noor Dijkstra**, 6 jaar en dochter van Jan en Miranda van de Hofkapel. Dit is het eerste jaar voor mij bij de Dansgarde. Het was vooral het idee van mama, maar zij heeft meestal goede ideetjes, dus ik vind het super leuk! Ik kijk al weer uit naar het volgende optreden. Doe!



Mijn naam is **Angelina van Erum**, ik ben 4 jaar oud en woon in Valkenswaard. Ik zit voor het eerste jaar bij de Dansgarde en vind het super leuk, vooral omdat mijn opa, Jack Thijssens, Opperveldwachter is.



opa Jack en Angelina

## Junioren



Ik ben **Janique van Steenis**  
Ik ben 9 jaar en zit op de Schepelweijen in groep 6.  
Ik hou van turnen en dansen bij de dansgarde.  
Dit is het eerste jaar voor mij en ik heb er erg veel zin in.

54



Ik ben **Frances van Vugt**  
Ben 10 jaar en woon in Dommelen. Ik zit op de Schepelweyenschol in groep 6a bij de leukste meester Ton. Dit is mijn eerste jaar bij de Dansgarde en ik vind het kei leuk. Verder doe ik aan paardrijden en DéDé-danceballet.  
Hop Hop Hop, Carnaval is top!

Ik ben **Kira Jansen** en ben 10 jaar oud. Ik zit op de St. Martinusschool in groep 5. Al 4 jaar ben ik nu bij de Dansgarde en deze Carnaval wordt mijn derde keer en dat vind ik nog steeds kei leuk. Ook dans ik dit jaar voor het eerst solo. Naast de Dansgarde doe ik ook nog aan turnen.  
Hopelijk komen jullie allemaal naar ons kijken tijdens de Carnaval. Santaotum!



Hallo, ik ben **Melissa Brom**, ben 11 jaar en zit in groep 6 van de St. Martinusschool. Dit is mijn 2e jaar bij de Dansgarde en ik vind het super leuk. Ik ben een grote dierenvriend daarom heb ik zelf 2 honden: Dazzle en Hummer en nog een kat Dikkie Dik en een cavia Babbel.  
Verder wens ik iedereen een fijne Carnaval in Brouwersgat.  
ALAAF!





Hoi, ik ben **Demi van Gerwen**  
Dit is mijn tweede jaar bij de Dansgarde en ik vind het nog steeds heel leuk omdat ik heel, heel, heel erg graag dans! Ook vind ik dat we altijd leuke dansjes hebben!  
Groetjes, Demi van Gerwen

Ik ben **Carmen van Ham** en 11 jaar oud.  
Ik zit in groep 8 van basisschool Schepelweyen.  
Ik judo ook heel graag. Ik zit nu voor het 2e jaar bij de Dansgarde en vind het ontzettend leuk. Het is heel fijn om elke week te trainen en om met de hele groep op te treden.  
Heb weer erg veel zin in Carnaval.



Hoi, ik ben **Lotte van den Berg** en 11 jaar oud.  
Dit is mijn 3e jaar bij de Dansgarde, het is kei leuk!!!!  
Ik zit in groep 6a bij meester Ton.  
Ik hou van: dansen & winkelen, skaten en op vakantie gaan. Mijn lievelingseten is friet en pizza. Op tv kijk ik graag naar GTST en ik hou van Holland.  
In maart krijg ik een puppy: een boomertje!!!  
Jippie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Iedereen een fijne Carnaval!!!!!!!!!! Groetjes Lotte xxx

Ik ben **Danique van Ham** en 9 jaar oud.  
Ik zit in groep 6a bij meester Ton op basisschool Schepelweyen.  
Ik zit nu voor het 2e jaar bij de Dansgarde en vind het erg leuk.  
Ik heb heeeel veel zin in Carnaval, want het is altijd heel gezellig. Ik vind het heel leuk om met z'n allen op te treden.



Ik ben **Anne van Gestel**  
en 9 jaar oud. Ik zit in groep 6a van basisschool Schepelweyen. Dit jaar doe ik voor het eerst solo dansen en dat vind ik Super gaaf!!!!  
Ik heb alweer kei veel zin in Carnaval, kunnen we weer veel dansen.  
(en heel laat op blijven!!!!!!)  
Groetjes van Anne!



Ik ben **Fenna van Leeuwen** en 9 jaar oud.  
Dit is mijn eerste jaar bij de Dansgarde.  
Ik vind het erg leuk en gezellig en dus heb ik heel veel zin in Carnaval.  
Groetjes Fenna



# Solo's dansgarde



Pleun



KIRA

56



Yonnie



Anne



showdans  
JUNIOREN

**Zondag 5 februari 2012**

**voor de 21e keer....**

# **Gezelligheidstoernooi**

**Dansgarde C.V. de Pintenwippers**



**Een gezellige  
carnavalsmiddag  
vol met dans,  
live-muziek  
en Raden van Elf.**

**Sport- en ontmoetingscentrum**

**De Belleman**

**Bruninckxdal 2**

**5551 EU Brouwersgat**

**(Dommelen)**

**Zaal open om 13.00 uur**

**en het toernooi**

**duurt tot 17.00 uur.**



**DE PINTENWIPPERS  
BROUWERSGAT  
DANSGARDE**

**Gratis entree!!!**

**57**

# CV de Zwarte Hand

Geloof het of niet maar dit wordt ons 5e carnavalsseizoen. Wat gaat de tijd toch snel. Kijk maar naar onze jeugdleden, de Jeugdraad en de Dansgarde. Ze worden allemaal snel groot! Afgelopen jaar kende onze vereniging veel hoogtepunten, zoals de uitreiking van de Orde van de Pintenwippers aan Shirley de Natris.

Maar helaas hebben we ook een heel groot dieptepunt gehad. Ons Roosje is er niet meer.

Als je alleen al kijkt naar deze foto, dan zie je hoe Roosje was: een gezellige mafkees die altijd positief in het leven stond. Dit jaar doen we het voor haar.



Je vlinderde door het leven  
sloeg onbegrensd  
door tijd en ruimte  
je vleugels uit  
groeide  
bloeide  
gaf kleur aan je leven  
aan ons leven  
aan onze wereld  
want je was zo uniek  
zo bijzonder



## Verandering

58

Ik ben carnavalsvalsvierder Joost Mandigers en heb nu mijn stek gevonden bij CV de Zwarte Hand. Bij deze club voel ik me thuis en zou ik echt niet meer weg willen. Ik denk er zelfs over om deze vereniging ooit over te nemen, ik weet wat ik moet doen en wat de verantwoordelijkheden hierbij zijn.

Ik wil in de komende jaren leren en ervaren hoe het straks of ooit in de toekomst moet gaan met deze vereniging. Deze vereniging heeft een toekomst waar je naar kan kijken en op kan bouwen en mee kan doen met leuke activiteiten binnen de Carnaval.

Wat is voor mij de Zwarte hand?



1. voor de jongeren en de jeugd;
2. openstaan voor iedereen;
3. jeugd is belangrijk;
4. activiteiten organiseren;
5. mee lopen in de optocht;
6. Carnaval staat voorop;
7. de leden van de vereniging steunen;  
ook in moeilijke dagen en met een luisterend oor;
8. praten met iedereen wat ze willen binnen de vereniging;
9. als iemand wegvalt probeer het dan eerst intern op te lossen  
en anders een stukje plaats in plaatselijke kranten.

Deze 9 punten staan voor mij: WAT IS DE ZWARTE HAND?

Met vriendelijke groeten, Joost Mandigers.

## Hetzelfde maar toch anders!

Poeh, poeh, wat een jaar hebben we achter de rug. Carnaval 2011 betekende alles voor ons clubke. CV de Zwarte Hand groeit en krijgt steeds meer een vast plekje in het Brouwersgatse carnaval en al doende krijgt ons clubke ieder jaar beter vorm. Wat helemaal een toefje op de taart was, was de erkenning die we kregen. Richie de Natris en Roosmarijn de Jong kregen een onderscheiding van Prins Maarten en Shirley de Natris kreeg de Orde van CV de Pintenwippers. Ook kregen alle leden van de Zwarte Hand een onderscheiding voor hun inzet.

Alles wat we op ons programma hadden staan ging

super! De garderobe bij het Prinsenbal en bij het Dansgardetoernooi. Het helpen met het opbouwen van bijvoorbeeld de Brouwtrouw. Er waren zelfs leden die dat weekend de spotlight mochten bedienen.

Dit was ook onze opzet.

Een droom, een plan, een poging en het resultaat! CV de Zwarte Hand, zeker geen eindagsvlieg! Dit wordt alweer seizoen 5!

Verandering, tja... ook wij zullen dat moeten.

Dit jaar is er 's avonds GÉÉN CAVE meer. Maar niet getreurd, je kunt nog steeds met ons meefeesten.

## Hoi, mijn naam is Robin

Op het moment van schrijven ben ik 14 jaar jong. Ik zit sinds het vorige seizoen (2010-2011) bij de Zwarte Hand en ik heb er zeker weten geen spijt van! Het leuke aan de Zwarte Hand is zeker dat je de guppen uit de Jeugdraad op ziet groeien van kleine meisjes/jongens naar heuse jongedames/heren. Het is ideaal voor de jeugd onder de 16 omdat die nog niet bij de grote Raad mogen of later niet willen, en zo toch carnaval kunnen vieren met leeftijdsgenoten.

Dat geldt dus ook voor mij. Ik ken Shirley en een aantal van de leden nog van de jeugdtraadsperiode en ik wist in ieder geval waar ik heen moest als ik een nieuw prulletje of een lichtgevend staafje wilde scoren, hèhè. Na een jaar geen carnaval te hebben gevierd begon ik het toch wel te missen. En ik vond toch wel dat de Zwarte Hand de ideale oplossing was. Ik kende veel mensen al en ik wist van mezelf dat ik in het begin vrij verlegen kan zijn.

Ik heb het echt super naar mijn zin bij de Zwarte Hand en ik ben voorlopig ook nog niet van plan om er ook maar aan te denken op te houden met Carnaval te vieren!

Groetjes, Robin =D

Robin



59

## CV de Pintenwippers is internationaal!



Het gezellige Brouwersgat is zelfs in Engeland ontdekt! En dat niet alleen, Miss Joolz Summerfield is ook lid geworden van CV de Pintenwippers. Wij vragen ons alleen af wie die Foeperpot gaat brengen. (Goof Melis?) We're proud to introduce to you, the lovely Miss Joolz Summerfield, from the United Kingdom.

FF vertaling voor wie geen Engels kan lezen: Wij zijn erg trots om de lieve Miss Joolz Summerfield uit Engeland aan jullie voor te stellen.

Speeltuin Geenhoven  
Hoppenbrouwers 15  
5552 SB Valkenswaard  
www.speeltingeenehoven.nl

# STICHTING SPEELTUIN Geenhoven

## leef je uit



Met carnaval open op zaterdag 18 februari,  
zondag 19 februari en maandag 20 februari vanaf 14.00 uur.



Bommel Partycentrum  
Bergstraat 33, 5551 AW Dommelen  
tel: 040-2014411  
www.bommelpartycentrum.nl

### Jeugdcarnaval in Brouwersgat

Gezien de ontwikkelingen in het Carnaval voor de jeugd, ten aanzien van muziek, rookbeleid, alcoholbeleid, deurbeleid, drugsbeleid, garderobe en sanitaire voorzieningen, e.d., zijn wij genoodzaakt ons maatschappelijk en ons financieel beleid aan te passen en gaan we vanaf komende Carnaval werken met polsbandjes en consumptiebonnen.

Wat betreft alcohol gelden de voorgeschreven Wetten.

#### Zonder bandje helaas geen toegang in d'n Tref.

Voor 16 jaar en ouder. Je mag licht alcoholische dranken bestellen, 4 avonden je jas in de bewaakte garderobe hangen en je krijgt 12 consumptiebonnen. **Kosten € 30,00**

Voor 16 jaar en ouder. Je mag licht alcoholische dranken bestellen, 1 avond je jas in de bewaakte garderobe hangen en je krijgt 3 consumptiebonnen. **Kosten € 10,00**

Voor 15 jaar en jonger. Je mag frisdrank bestellen, 4 avonden je jas in de bewaakte garderobe hangen en je krijgt 12 consumptiebonnen. **Kosten € 30,00**

Voor 15 jaar en jonger. Je mag frisdrank bestellen, 1 avond je jas in de bewaakte garderobe hangen en je krijgt 3 consumptiebonnen. **Kosten € 10,00**

Je kan natuurlijk altijd consumptiebonnen bijkopen!  
De bandjes kunnen worden afgehaald vanaf donderdag voor Carnaval.

Fijne Carnaval! Het Bommel Team

60

4 dagen: Groen bandje

1 dag: andere kleur bandje

4 dagen: Rood bandje

1 dag: andere kleur bandje

# Doeweek Dommels ABC-tje

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M

Altijd veel plezier tijdens de Doeweek.  
Bijna de hele week mooi weer.  
Camping "Doeweek" een groot succes.  
Doeweek Dommelen zal nog lang door blijven gaan.  
Er wordt altijd een nieuw thema verzonnen.  
Fijn dat er veel kinderen onze Doeweek bezoeken.  
Geen gebrek aan vrolijke gezichten.  
Hartstikke fijn dat er zoveel vrijwilligers zijn.  
Iedereen is welkom tijdens de Doeweek.  
Jij mag dus ook meedoen als kind of vrijwilliger.  
Kletsnat worden is geen probleem.  
Laat het bestuur maar schuiven.  
Maar zij doen dit dan ook vrijwillig.



N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U  
V  
W  
X  
Y  
Z

Namens ons een fijne carnaval.  
Ook weer meedoen met de optocht.  
Pas tijdens de optocht wordt ons thema van 2012 bekend.  
Qua omvang hoort de Doeweek bij de grootste in Nederland.  
Rijden met drank op mag niet.  
Samen carnaval vieren is erg leuk.  
Toeters en bellen horen daar ook bij.  
Uiteindelijk komt confetti overal terecht.  
Verstandelijk gehandicapten doen ook met de Doeweek mee.  
Wij zijn blij de Doeweek te mogen organiseren.  
X is niks....  
Yverig zijn die mennekes.  
Zijne Prinselijke Hoogheid gaat ons voor in het feestgedruis.

Onze leus voor dit jaar:

**Voor ons is de Doeweek nooit een sleur.  
ook in 2012 gaan we gewoon weer deur.  
Het vuur brandt al in ons hart.  
op 6 augustus gaat de Doeweek  
weer van start.**

Namens Doeweek Dommelen  
Edwin Vlassak



# Jeugd paleis Dommelstroom

**Kom ook bij Fred en Karin  
Jeugdcarnaval vieren!**



**Samen met Jeugdprins Bob,  
Adjutant Ties, Vorst Anouk,  
Veldwachter Aniek, Nar Sacha,  
Nar Margu erite en de Jeugdraad!**

**Fris  
voor de  
jeugd  
  1,35**

**Vrijdag  
17 februari  
Nachtgala!  
CV 't Lupke**

**Woensdag  
22 februari  
vanaf 20.00 uur  
haringhappen**

**Bergstraat 32, Dommelen - 040-2014026 - info@dommelstroom.nl**