



DE Jeugd FOEPPERPOT



PRINS DIRK D'N URSTE PROCLAMEERT

- T'n urste Dat hij 't hil schon vindt um de 42-ste Jeugdprins van Brouwersgat te zijn.
- T'n twidde Dat hij samen met zijn adjudant Roel, nar Dennis en de gehele Jeugdraad voor iedereen een geweldig carnaval gaat maken.
- T'n derde Dat hij rekt op fikse steun van de Jeugdcommissie, de Dansgardes en de Hofkapel.
- T'n vierde Dat hij Prins Martonius met zijn Gevolg een kei gave carnaval toewenst en dat ze in 't wonderschone Jeugd paleis welkom zijn.
- T'n vijfde Dat alle Pintenwipperkes en Pintenwipperinnekkes goei zin moeten hebben met carnaval, dat ze anders maar thuis moeten blijven.
- T'n zesde Dat hij hoopt dat de Brouwersgatse jeugd de pannen van het dak zullen feesten.
- T'n zevende Dat hij hoopt dat het zo'n goei weer is, dat hij zijn prinselijke korte broek aan kan trekken.
- T'n achtste Dat hij hoopt dat opa Piet zal glimmen van trots.
- T'n negende Dat hij als hij het tijdens carnaval vur 't zeggen heeft, hij misschien wel zal besluiten om vier weken te fisten in plaats van vier dagen.
- T'n tiende Dat hij hoopt dat de polonaise tijdens carnaval, volkssport nummer één is.
- T'n elfde Dat hij eindigt met zijn leuze:

OK AL BENDE CLOWN OF BIST,
IN BROUWERSGAT IS 'T ALTIJD FIST !



Mevr. C. van de Laar - C. de Laat - Dhr. B. Lammers - Mevr. Lammers - Wendy Lammers

JEUGDPROGRAMMA VAN BROUWERSGAT 2001:

Jeugdprins Dirk d'n Urste, adjudant Roel en nar Dennis nodigen alle Pintenwipperkes en Pintenwipperinnes uit om met hen carnaval te komen vieren in het: Jeugd paleis: Dommelstroom.

ZONDAG 18 FEBRUARI:

Jeugdprins Dirk d'n Urste en zijn gevolg brengen een bezoek aan de receptie van Prins Martonius van Brouwersgat.

VRIJDAG 23 FEBRUARI:

Jeugdprins Dirk d'n Urste, adjudant Roel, nar Dennis en hun Gevolg bezoeken, in gezelschap van de Dansgarde, de Brouwersgatse basisscholen.

ZATERDAG 24 FEBRUARI:

15.00 - 17.00 uur:

Spectaculaire opening van het Carnaval door de beide Prinsen, groot en klein op het Martinusplein naast het Jeugd paleis. Heel het Brouwersgatse carnavalsgezelschap zal hierbij aanwezig zijn.

17.00 uur:

Jeugdprins Dirk d'n Urste en zijn Gevolg brengen een bezoek aan de receptie van Jeugdprins Koen van Stripersgat.

18.00 uur:

Eucharistie-viering in het teken van Carnaval met onze Jeugdprins Dirk d'n Urste en zijn Jeugdraad samen met Prins Martonius en zijn Gevolg. Alle carnavalsgroepen, Pintenwipperkes en Pintenwipperinnes en iedereen die deze viering willen meemaken zijn van harte welkom in de St. Martinuskerk. De Brouwersgatse Hofkapel zal de viering muzikaal opluisteren.

19.00 - 21.30 uur:

Jeugddisco-avond. Met een optreden van de sambagroep **Las Regaderas**. Natuurlijk mag iedereen die live wil optreden, dit bij de Jeugdcommissie

aanmelden.

Alle artiesten, die dit aandurven, krijgen een herinnering van Jeugdprins Dirk d'n Urste.

Vanavond komt ook Prins Martonius met zijn Gevolg ons een bezoek brengen.

ZONDAG 25 FEBRUARI:

11.49 - 13.30 uur:

Receptie ter ere van Jeugdprins Dirk d'n Urste en zijn Prinselijk Gezelschap.

14.30 - 17.00 uur:

Peuter- en Kleutermiddag (twee tot zes jaar). Hier zijn de allerkleinste Pintenwipperkes en Pintenwipperinnes van harte welkom, samen met hun ouders.

DE TENT VAN DE JEUGD ZAL DEZE

MIDDAG ALLEEN VOOR DE PEUTERS

EN KLEUTERS ZIJN

Tijdens deze middag kunnen de kinderen worden geschminkt, door een talent zoals nog nooit vertoond in Brouwersgat. Met de tekeningen die daar gekleurd kunnen worden zijn mooie prijzen te verdienen. Ook is er weer een clown aanwezig met zijn grabbelton voor de kleintjes van twee tot zes jaar.

19.00 - 21.30 uur:

Disco-avond voor de jeugd van Brouwersgat in het Jeugd paleis. Ook is Jeugdprins Dirk d'n Urste met zijn Gevolg aanwezig om samen met jullie te dansen, te hossen en plezier te maken. Misschien komt de grote Prins met zijn Gevolg ons wel even opzoeken.



MAANDAG 26 FEBRUARI:

14.00 uur:

Grote Carnavalsoptocht. Alle Brouwersgatse mensen, jong en oud, worden om 13.30 uur verwacht in het Jorisdal (bij de Belleman), waar om 14.00 uur de optocht vertrekt. De prijsuitreiking zal direct na de optocht worden bekend gemaakt op het Martinusplein bij het Jeugd paleis.

19.00 - 21.30 uur:

Alweer hossen en springen op de flitsende disco-avond, met muziek van onze discjockey Piet van Herk. Jeugdprins Dirk d'n Urste, adjudant Roel, nar Dennis en de hele Raad zijn er natuurlijk ook weer bij.

DINSDAG 27 FEBRUARI:

11.00 uur:

Jeugdprins Dirk d'n Urste en zijn Prinselijk Gezelschap brengen samen met de Dansgarde een bezoek aan de Brouwersgatse Brouwerij.

19.00 - 21.30 uur:

De laatste disco-avond van het carnaval, dus dat wordt extra uit de bol gaan! Maak er nog 'n leuke avond van, want rond 21.30 uur zal Jeugdprins Dirk d'n Urste afscheid van jullie nemen tijdens een fantastisch slotfeest en zal hij weer gewoon Dirk Schellens zijn. Dan daarna gaat iedereen moe, maar hopelijk voldaan, naar huis.



BESTE PINTENWIPPERKES EN PINTENWIPPERINNEKES

Helaas, dit geweldige carnavalsjaar, het eerste in het nieuwe millennium, zit er op.

Helaas, dit geweldige carnavalsjaar, het eerste in het nieuwe millennium, zit er op. Het was voor mij een geweldige belevenis, Jeugdprins van Brouwersgat te mogen zijn. Mijn Raad, nar Jan, adjudant René en ikzelf hebben er enorm van genoten en willen nogmaals iedereen die daaraan meegewerkt heeft, heel hartelijk bedanken. Zo terugkijkend op dit mooie feest wil ik toch nog iets zeggen over wat me het meeste is bijgebleven. Dat is allereerst de Jeugdcommissie, zij verricht geweldig werk in het begeleiden van de Jeugdraad. Brouwersgat mag trots zijn op zo'n groep enthousiaste mensen! Ook de samenwerking met prins Henk Millennium is me erg goed bijgebleven. We hebben samen een Cd gemaakt en hij heeft tijdens het carnavalsfeest inderdaad een brug geslagen tussen 'Jong en Oud'. Hierdoor hebben we veel samen kunnen doen. Ik hoop dat onze opvolgers dit zullen voortzetten, want carnaval is nu eenmaal een feest voor jong en oud. Ik wens mijn opvolger, Dirk d'n Urste, net zo'n mooi jaar en net zoveel plezier als ik heb gehad en besluit, voor de al-ler-laas-ste keer met mijn leuze:



**MEE BROUWERSGATSE LOL,
HOUDE 'T WIR HENDIG
DUUZEND JAOR VOL!
ALAAF !**

JEUGD HOFFOTOGRAAF



Graag willen wij de Hoffotograaf van Jeugdprins Dirk d'n Urste aan U voorstellen en die tevens de trotse vader van Jeugdprins Koen van Striepersgat is:

Hans Reijnders

M O P P E N

Vieze woorden

Een biggetje vraagt aan zijn moeder: "Mams, moet ik voor het eten mijn pootjes wassen met zeep?"

"Zeep?" roept de zeug kwaad.

"Zeep? Waar heb je dat vieze woord geleerd? Ga onmiddellijk je mond spoelen met modder".

M O P P E N

JEUGDRAAD VAN BROUWERSGAT



Hallo, ik ben Dirk Schellens en ik zit op de Schepelweyenschol. Mijn hobby's zijn, voetballen, skaten, met mijn nintendo spelen en natuurlijk carnaval vieren. Ik ben prins geworden, omdat dat me gewoon kei gaaf lijkt. Ik hoop dat het een leuk carnavalsjaar wordt.



Hallo, beste Pintenwipperkes en Pintenwipperinnekes, ik ben Roel van der Palen en dit jaar ben ik door prins Dirk d'n Urste gekozen als zijn adjudant. Ik ben elf jaar en zit in groep 8a van de Schepelweyenschol. Mijn hobby's zijn: voetballen bij R.K.V.V. Dommelen in D2, computeren en met mijn nintendo spelen.

Dit is mijn tweede jaar in de Jeugd Raad en ik vond het vorig jaar kei gaaf. Ik hoop en denk dat het dit jaar, als adjudant van mijn beste vriend, een fantastische carnaval gaat worden.



vlr: Niels Schellens, Sören Cocu, Bram van den Eijnden, Jeroen Verhees, Bas van Rooij, Bart Wils, Remy Schellens, Stijn de Jong.
onder: adjudant Roel van der Palen, jeugdprins Dirk Schellens en nar Dennis Raaijmakers.

Hallo, ik ben Dennis Raaijmakers en ik zit op het SKB. Mijn hobby's zijn voetballen en de bloemencorso-vereniging. Ik vind carnaval een super vet feest, omdat iedereen dan plezier maakt.



Hallo beste mensen, ik ben Bart Wils en ik woon in Dommelen. Ik zit in de eerste klas van de L.T.S. en ik ben dertien jaar oud. Mijn hobby's zijn: mountainbiken, vissen en naar muziek luisteren. Ik vind het kei gaaf om bij de Jeugd Raad te zitten, want het is nu mijn tweede jaar en verder wens ik iedereen een fijne carnaval toe.



Hallo, ik heet Remy Schellens. Ik zit op de St. Martinus. Mijn hobby is: naar de scouting gaan. Ik ben elf jaar en wordt twaalf. Ik hoop dat het een kei leuke carnaval wordt.



Hoi allemaal, mijn naam is Jeroen Verhees. Ik zit op de Schepelwey en mijn hobby's zijn: basketbal en scouting. Ik wilde graag in de Jeugd Raad komen, omdat ik het heel leuk vind in de Jeugd Raad. Want ik zat er vorig jaar ook al bij. En toen was het heel leuk, dus dat wordt het dit jaar ook, denk ik.

Hoi Pintenwipperkes en Pintenwipperinnekes, ik ben Bram van den Eijnden. Ik ben elf jaar en zit op de St. Martinusschool. Ik ben gek op voetballen en op school is gym mijn lievelingsvak. Ik wilde graag bij de Jeugd Raad, omdat het mij wel leuk lijkt. En omdat ik er een paar jongens van ken, die ik wel aardig vind. Carnaval is een kei gaaf feest, dat ik graag wil meemaken.



Dhr. H. de Krijger - Mevr. C. de Krijger - Dhr. P. Krikhaar - Mevr. J. van Kuyk



Hallo, ik ben Niels Schellens en ik zit op de Zonnewijzer.
Ik ga graag naar de scouting en een andere hobby is timmeren.
Ik heb veel vriendjes en vind carnaval een geweldig feest.



Hallo, ik ben Bas van Rooij en zit op de Schepelweyenschol in Dommelen.
Ik ben elf jaar. Mijn hobby's zijn: voetballen, badminton en computeren.
Ik wilde graag in de Jeugd Raad, want het is leuk, gezellig en kei gaaf. En ik vind dat de Jeugd Raad heel goed mee kan feesten. Mijn oom zit bij de grote Raad en zei: kom er ook bij. Tot ziens Pintenwipperkes en Pintenwipperinnekes.



Hallo, beste carnavalsvrienden, ik heet Sören Cocu. Ik ben tien jaar jong. Ik zit in groep 7 van de St. Martinusschool. Mijn hobby's zijn: voetballen en natuurlijk op de eerste plaats carnaval vieren.
Ik wilde bij de Jeugd Raad, omdat ik dat echt het leukste feest vind van het jaar. Ik denk dat dit jaar bij de Jeugd Raad het kei gaaf gaat worden. Tenslotte wens ik iedereen een fijne carnaval toe in 2001.



Hallo, ik ben Stijn de Jong.
Ik ben negen jaar en ik zit in groep zes van de St. Martinusschool. Mijn hobby's zijn: voetballen, tennis, computeren, buiten spelen en carnaval vieren. Ik wil bij de Jeugd Raad, omdat ik heel veel van carnaval hou.



JEUGDCOMMISSIE



v.l.n.r.:	Harrie Rijkers:	prinsenwagen
	Peter van de Broek:	vice-voorzitter
	Bep Wienholts:	prinsenwagen
	Piet Schellens:	algemeen
	Piet van Herk:	algemeen
	Eef Brom:	voorzitter
onder:	Corrie de Vries:	penningmeester
	Mien van de Wijden:	kleding
	Marianne van de Ven:	secretaris
n.g.	Theu Driesen:	erevoorzitter



GROTE DANSGARDE

Hallo Pintenwippers en pintenwipperinnekes, hier presenteren wij ons in onze nieuwe pakjes. Onze groep is weer voltallig en onze dansen zijn vernieuwd. U kunt ons bewonderen in Brouwersgat en tijdens diverse toernooien in de omgeving. De trainsters van grote dansgarde zijn: Maaïke van Hoof, Mariëlle van Jonkman en Trudy van Hoof. De Grote groep bestaat uit: Wendy Follon, Linda Luyff, Mariëlle van Erp, Karin van Son, Jacqueline van Dijk, Eline Walraven, Evy Follon, Agnes Van Weert



KLEINE DANSGARDE



Hier staan we weer, de minioren van Brouwersgat. Er is weer heel wat bij geleerd, en we hopen eens in de voetsporen van onze grote garde te treden. Met onze nieuwe pakjes laten wij ons dansje graag aan alle Pintenwippers en pintenwipperinnekes zien, en wensen iedereen veel plezier.

Karin van Son, Tessa van de Heuvel, Barbara Van de Heuvel, Britt van de Boom, Elise Frenken, Gaby Follon, Nicole Dorn, Nicole van Breugel.

DANSGARDECOMMISIE

v.l.n.r.: Bep Wienholts; Henk Wessels; Erik Verdonk; Jan van der Eijk; Maaïke van Hoof





GRAPPIGE RAADSELS:

naam:

Op welke bal kan je niet dansen?

- 1 Welk dier eet geld?
- 2 Welk huis heeft geen ramen?
- 3 Wie is er doodsbang voor de zon?
- 4 Wat kan je niet met je linkerhand pakken?
- 5 Waarom zoemen bijen?
- 6 Wie is als baby al grijs?
- 7 Welke vogels leggen geen eieren?
- 8 Hoe heet het vrouwtje van een patrijs?
- 9 Welke schoen doe je niet aan je voeten?
- 10 Met welk garen kun je niet naaien?
- 11

De oplossing kun je tijdens carnaval bij de Jeugdcommissie inleveren.
De uitslag zal bekend gemaakt worden op dinsdagavond voor de sluiting van het Jeugdcarnaval!



Wegens zijn grote verdiensten bij het Jeugdcarnaval, zijn aan de heer Piet Schellens tijdens de laatste ledenvergadering de versierselen van het erelidmaatschap omgehangen.

Als trotse opa zit hij hier samen met zijn kleinzoon: Jeugdprins Dirk d'n Urste op de bank voor het Jeugd paleis. Wij meenden hem langs deze weg te feliciteren. Piet bedankt!



Tijdens carnaval, op zaterdagavond zal de groep **Las Recaderas** uit Striepersgat komen optreden in het Jeugd paleis van Dirk d'n Urste. Zij maken daverende sambamuziek. En dit doen ze niet op gietersch! Deze geweldige groep, die bestaat uit twee danseressen en twaalf slagwerkers.



J. Lodewijks - Th. de Louw - Linda Luijff - Mevr. G. Luyks - Dhr. H. Lutters



Jeugdparade DOMMELSTROOM



Fris
voor de Jeugd
f 2,-

**Kom óók bij Fred en Karin Schaffels
Jeugdcarnaval vieren!**

Samen met jeugdprins Dirk, Adjudant Roel en Nar Dennis!!!
Bergstraat 32, 5551 AX Dommelen, tel. (040) 2014026