

Brouwersgatse jeugd Glorrie

2017



Prinses Kimi



Nieuwe smaak!

Het leukste blad van Brouwersgat!



SALE!

50% KORTING OP ALLE MONTUREN

Wij bestaan 11 jaar en dat is reden voor een feestje.
Daarom krijgt u van 6 februari t/m 5 maart
50% korting op alle monturen.

Specsavers Valkenswaard
Corridor 11 Tel. 040 203 0333

Van 6 februari t/m 5 maart 2017 bij bovengenoemde Specsavers-winkel.
Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de
details. © 2017 Specsavers Optical Group. All rights reserved.



Jeugdprinses Kimi proclameert:

Prinses Kimi is mijn naam

Residentie is natuurlijk de altijd gezellige Dommelstroom

In Brouwersgat ben ik na 51 jeugdprinsen de eerst jeugdprinses

Naar Carnaval kijk ik het hele jaar uit

Samen plezier maken, hossen en vooral veel lachen

En veel gezelligheid met de jeugdraad en dansgarde

Samen natuurlijk met mijn geweldige Adjutant Teun



Keefer, Jerfy en Skaidi zijn mijn 3 grote broers

Ik verwacht, nu ik Prinses ben, elke ochtend een ontbijtje op bed tijdens de Carnaval

Met Prins King en Adjutant Gerard gaan we er een mooie carnaval van maken

Ik wens jullie allemaal veel plezier tijdens de doldwaze dagen en dan eindig ik met mijn leuze,

CARNAVAL DAT IS ME WAT ZEKER IN ONS BROUWERSGAT



Prinses Kimi

Hoi Pintenwippers en Pintenwipperinnekes,

Op donderdag 3 november van het vorig jaar (2016) werd ik gebeld door Larissa Vromans mijn trainster van de kleine Dansgarde. Haar vraag deed mijn maag draaien, kriebelen en ik kreeg het wel wat warm. Kimi zou jij Jeugdprins van Brouwersgat willen worden? Ik had geen tijd om na te denken en zoals een Carnavals vierder zal en moet antwoorden Ja Yes natuurlijk, Hi Hi.

Het moest geheim blijven tot zondag 6 november, dat was best wel moeilijk. Ik moest mijn broers en hun vriendinnen natuurlijk naar de Dommelstroom zien te krijgen. Komen jullie kijken Jerfy, Shana, Keefer, Maartje, Skaidi en Kiki? Hoe we ons Dansje van dit jaar uitvoeren? Dat was natuurlijk een smoes maar dat mag toch gerust, een leugentje voor je eigen bestwil. Oké, we zullen er zijn Kimi was hun antwoord. Nu mijn Opa's en Oma's nog zien te porren om ook aanwezig te zijn.

Opa Eef en Oma Gerrie moesten naar de camping In Arcen (vlakbij de ook mooie Brouwerij Hertog Jan) dus die zouden niet kunnen komen maar dankzij mijn verzonnen verhaaltje beloofde Opa Eef dat ze er toch zouden zijn. Opa Nico en Oma Jeany wonen ook in Valkenswaard die waren gewoon thuis dus die zouden ook wel komen. Zo de bekendmaking dat was me toch best spannend.

Ik had van George, Willie, Lindsay en Larissa te horen gekregen dat mijn wens in vervulling zou komen. JIPPPIE ik word de eerste BROUWERSGATSE PRINSES!!!! Yes, dat heb ik toch mooi voor mekaar al vind ik het zelf. Tegen 15.11 uur stond ik achter het gordijn in mijn Dansgarde pakje met een geweldig mooie cape en een echte Kroon.

De meiden van mijn groepje wisten niet waar ik bleef die stonden al op het podium. Toen ik het teken kreeg om achter het gordijn uit te komen en me te presenteren aan het Brouwersgats volk vielen de monden van mijn meiden open. Kimi jij? Leuk gaaf kei coool. Daar stond ik dan PRINSES KIMI. Ik was blij dat mijn Adjudant die ik in gedachten had ook daadwerkelijk ja zei om mijn Adjudant te worden. Teun ik ben blij dat je mijn Adjudant wilt en bent geworden. Gijs wordt mijn Vorst en samen met de Jeugdraad Thomas, Dylan, Sophie en Luuk. Dansgarde Anna, Joy, Kiyana en Sienne gaan wij er een geweldige Carnaval van maken.

Zo kijk ik enorm uit naar de optocht het Dansgarde toernooi en alles wat gaat komen. Ons pap is Veldwachter van de Grote Raad van 11. Sorry mannen mijn vader zal dit komend seizoen vaak bij mij zijn. Ons mam zit bij D'n Aonhang mijn schat. Pap jij ook hoor. Ik hoop mijn Opa's en Oma's met de Carnaval ook elke dag te zien. Zo verwacht ik op mijn receptie op Carnavals zondag heel Brouwersgat te zien.

Liefs Prinses Kimi. Zo nu eindig ik met mijn Leuze:

**CARNAVAL DAT IS ME WAT,
ZEKER IN ONS BROUWERSGAT.**



Beste Pintenwippers & Pintenwipperinnes,

Ook dit jaar hebben we veel veranderingen binnen de Jeugd. We hebben allereerst hebben wij aan het einde van vorig seizoen afscheid moeten nemen van twee kanjers binnen de Jeugdcommissie. Wij willen deze dames nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet binnen de Jeugd.

We waren dit jaar een echte diesel, we kwamen langzaam op gang om te beginnen hadden we nog maar twee jeugdraadsleden. Maar dankzij zeer gemotiveerde ouders (onze dank daarvoor!) hebben ze nog vele raadsleden aangedragen. Maar we zijn nog steeds niet compleet, voor de gene die nog steeds twifelen, je kunt je aanmelden!

Omdat we met de Pintenwippers een geheel nieuwe weg zijn ingeslagen hebben wij hier natuurlijk ook met de Jeugdraad op ingespeeld. Daarom hebben wij dit jaar een Prinses die een dubbele functie bekleedt binnen de jeugd. Zij is al jaren actief binnen de Dansgarde en is ook enige tijd lid geweest van de Jeugdraad. Onze Prinses Kimi zal dit jaar de scepter gaan zwaaien over Brouwersgat. En dat gaat zij doen onder haar leuze: Carnaval dat is me wat! Zeker in ons Brouwersgat!

We hebben natuurlijk ook binnen het programma vele veranderingen, ben je daar nieuwgierig naar, kom gezellig Carnaval vieren in Jeugdpaleis de Dommelstroom! Zien we je dan?

Met carnavaleske groet,
Jeugdcommissie C.V. de Pintenwippers



Jeugdraad

Hoi ik ben Thomas Balmer.

Ik ben 10 jaar oud.

En ik zit in groep 7 van basisschool De Windroos in Valkenswaard.

Mijn hobby's zijn: voetballen bij SV Valkenswaard (JO11-5) en corsobouwen bij Buurtschap Crescendo.



Hallo ik ben Teun van Rens

Ik ben 11 jaar oud en zit op basisschool de Windroos.

Mijn hobbies zijn rugby bij de Vets, buiten spelen, freerunnen en scouting.

Ik spring ook graag rond op de trampoline met vette traukjes. Mijn lievelingseten zijn de 3 p's: pizza patat en pannenkoek. Carnaval is het leukste feest van het jaar en dit jaar wordt het helemaal super nu ik adjudant ben en al mijn vrienden meedoen

Hallo alle

Sophie is 12 jaar en woont in Weert. Ze zit in groep 8 van de Montessorischool in Weert.

Ze speelt rugby bij The Vets in Valkenswaard.

Ze vindt rugby de meest toffe sport en ze heeft een super team en super leuke coaches!

Tackelen vindt ze het leukste. Sophie houdt van feesten en gezelligheid. Haar lievelingseten is gebakken kip en lievelingsdrinken is Ginger Ale. Ze houdt ook erg van verhaaltjes schrijven en tekenen.

We zien er erg naar uit om iedereen eens te ontmoeten.



Hallo ik ben Gijs van Rens.

Ik ben acht jaar oud en ik zit op basisschool de Windroos.

Ik hou van rugby, altijd zin in een wedstrijdje. Mijn andere hobby's zijn buitenspelen, muziek luisteren en scouting. Het lekkerste eten vind ik pannenkoek en poffertjes.

Carnaval vind ik heel leuk zeker nu ik Vorst (en nee geen worst) ben.

We gaan er een leuk carnavalsfeest van maken met de raad en de dansgarde.

Hallo, ik ben Dylan Waterschoot, ik ben 11 jaar oud en zit in groep 7 op de Sint Martinusschool in Dommelen. Mijn hobby's zijn saxofoon spelen, gamen en feesten, ook ben ik een grote rugbyfan en speel zelf bij "The Vets" rugbyclub in Valkenswaard. Ik heb erg veel zin in mijn tijd bij de Raad van 11 en wens iedereen alvast een fantastische carnaval toe. Alaaf...



Hallo allemaal, Mijn naam is Luuk Harmsen, ben 11 jaar en woon sinds 2015 in Valkenswaard.

Ik zit op de basisschool de Windroos waar ik het super naar mijn zin heb. Mijn hobby's zijn breakdance, free runnen en rugby spelen bij The Vets. Carnaval vind ik geweldig, mijn moeder nam me van baby af aan al overal mee naar toe en dat heb ik altijd heel gezellig gevonden. Mijn vader vind er niet zoveel aan dus die kijkt vanaf de zijlijn toe, maar ik weet dat hij apentrots op mij is net zoals mijn moeder. Toen mijn vriend Teun mij vroeg om bij de raad van elf te komen van Brouwersgat, heb ik daar geen moment over getwijfeld. Ik vind het leuk om overal aan mee te doen en bij verschillende evenementen te zijn, dan kan ik weer meer kinderen in Valkenswaard leren kennen, maar bovenal wil ik veel gaan feesten, ravotten en genieten tijdens deze carnaval.

Alaaf



Ik ben Kiyana, Pas 7 jaar en ik steel de show. Vind het zo leuk bij de dansgarde dat ik het al 3 jaar doe. Ik heb keiveel energie en ben erg lief. Samen met mijn zus Siënne, Kimi, Anna en Joy geniet ik enorm.



Hallo,

ik ben Joy Baten. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van de Schepelweijen, bij juf Marjolein. Ik doe voor het 2e jaar dansen bij de kleine dansgarde. Ik vindt het heel leuk en gezellig om mee te doen. Ik dans heel graag en doe dat ook nog bij de Hijskraan en het Tienercentrum. Mijn andere grote hobby is paardrijden, dat doe ik al een jaar. Ik vind paarden echt super geweldig. Als ik nog tijd over heb na school en al deze sporten, knutsel ik graag. En zingen, films en series kijken of op de tablet of i-pod filmpjes maken. Ik hoop dat het weer een superrrr leuke, gezellige Carnaval gaat worden!!!

Hallo allemaal, ik ben Anna en ik ben 6 jaar. Ik zit op de Martinus school in Dommelen. Sinds dit jaar zit ik ook bij de dansgarde. Ik vind dat heel erg leuk omdat we samen optreden en elke week trainen. Ik heb heel veel zin in de Carnaval! Het is ook wel een beetje spannend zo voor de eerste keer, maar ik weet zeker dat we met Prinses Kimi een super leuke carnaval zullen hebben!

Groetjes Anna



Ik ben Siënne, 10 jaar en heel lief, zorgzaam en eigenwijs. Voor het 3de jaar bij de dansgarde en het is te gek! Elke donderdag is het trainen. Veel optreden en dan 5 dagen uit mijn dak gaan met Carnaval!! Daarna is paardrijden iets wat ik ook graag doe en leuk vind.



kleine dansgarde

Met Carnaval 2.0 zijn we met de kleine dansgarde ook een andere weg ingeslagen. In plaats van een jeugdprins hebben we dit jaar een jeugdprinses in ons midden. Eentje met een dubbele taak, naast het prinses zijn blijft ze ook nog dansen. Zonder dat de andere meiden er iets van wisten hebben we Kimi tot onze Prinses benoemd. De blikken van de andere meiden op de jeugdprinsesverkiezing waren daardoor onbetaalbaar.

Elke donderdagavond van april tot de week voor de Carnaval mogen we bij de Dommelstroom onze dans instuderen. Dit gaat gepaard met een hoop spierpijn, gezeur en het belangrijkste : veel gelach. Deze dans zullen ze door het carnavalsseizoen heel vaak aan jullie laten zien!

Tot snel, alaaf!

Dommelsch Klupke

Beleef nu de brouwergatse optocht! Speel het spel en zorg ervoor dat iedereen op tijd binnen is voor het carnavalsfeest op het Martinusplein!



8



9



10



6



7



5

Dommelstraat



4

Bergstraat



24



3

Opstellen deelnemers

Annadal



23



2

1



22



Brouwergatse



11

Groenstraat



12

Hyacinthlaan



13



14



Crocuslaan

15



16



17



18

Bergstraat



19



21



20

- 1 Dommelsch Klupke 2013.
- 2 Dommelsch Klupke 2014
- 3 Dommelsch Klupke 2015
- 4 Dommelsch Klupke 2016
- 5 Doe Week presenteert Doe Week Thema. Sla 1 beurt over om te ontdekken wat het thema is.
- 6 Probeer boven de muziekinstallatie van De Zware Jongens uit te komen. Zing zo hard mogelijk een liedje.
- 7 Je bent bij de kerk, doe een Wees Gegroetje.
- 8 De Johanna's spelen een mooi liedje. Sla 1 beurt over en drink wat met De Johanna's
- 9 Rustig aan; Hier in de bocht bij de Bergstraat en Groenstraat staat het meeste publiek. Sla 1 beurt over.
- 10 Je komt langs de Martinusschool en maak een rekentoets. Gooi de volgende beurt met 2 dobbelstenen. Tel de ogen bij elkaar op en deel door 3. Ga dit aantal plaatsen terug.
- 11 Zet iets gekk op je hoofd.
- 12 Je voelt je heel sterk vandaag, welke draak ga jij verslaan?
- 13 De Prinsenwagen heeft een lekke band, je helpt met verwisselen van de band. Ga 2 plaatsen terug.
- 14 Je speelt in het speeltuintje. Met schommelen ga je zo hard, dat je er af vliegt. Ga 1 plaats vooruit.
- 15 Maak een foto voor Klek Carnaval. Zet alle deelnemers met jezelf erbij op de foto.
- 16 Het paard van de wagen van de brouwerij heeft op straat gepoept. Je staat er middenin. Ga achter de laatste deelnemer staan, zodat niemand last heeft van de stank.
- 17 Je ziet geen hand voor ogen. Is het De Zwarte Hand of heeft De Dommelsche Draak te veel rook gespuugd? Sla 1 beurt over.
- 18 Je bent bij de brouwerij. Drink een glaasje ranja of een pilsje en zing hierbij het Santaotum.
- 19 Ieder kind mag meedoen met de Brouwersgatse optocht. Vertel aan de andere deelnemers hoe je, als kind, het liefst mee zou doen.
- 20 'Even' Café De Bommel binnen. Wacht op de laatste deelnemer tot je weer verder gaat.
- 21 CV.NL komt eraan gedenderd en valt over elkaars voeten. Help hen met opstaan en drink met hen een ranja of een pilsje. Ga 1 plaats terug.
- 22 Je bent er bijna, maar er komt nog geen bier uit de pomp. Help Fred met het aansluiten van het biervat. Sla 1 beurt over.
- 23 Het Dommelsch Klupke deelt frikandellen uit. Pak iets lekkers voor jezelf en de andere deelnemers.
- 24 Gefeliciteerd je bent bij de finish! Wacht tot alle deelnemers binnen zijn en drink gezellig samen een glaasje ranja of een pilsje.

Dommelsch Klupke hoopt dat ook jullie er dit jaar weer bij zijn!

Optocht

De Doe-Week en Carnaval

Storm en regen, niks houdt de Doe-Week tegen!

We vonden het erg jammer dat we vorig jaar ons thema niet aan het groot Brouwersgats publiek konden presenteren. We hadden zeker de 1ste plaats gehaald met onze super zeepkisten. Maar ja, ingefluisterd door een Prinses, wat in het vat zit verzuurt niet.



Over vaten gesproken, de inhoud die zal dit jaar extra goed smaken, zeker met de ingrediënten van Hop en Mout van komend Carnaval. De kenner van de optochten in Brouwersgat heeft vast en zeker opgemerkt dat de pakjes van Hop en Mout al eens door de Doe-Week zijn gedragen. Dus wat ouds, ouder (99 jaar) en wat nieuws (Brouwersgat 4.0) maken samen een (h)eerlijk brouwsel.

Dit jaar zijn de weergoden ons vast en zeker beter gezind dan afgelopen jaar en staat de Doe-Week in de optocht weer klaar. We zijn gewoon weer van de partij en presenteren ons thema met leut en plezier.

Ook vriend worden van de Doe-Week? Dat kan voor € 10,-.

Ons oudste Doe-Weker, voor intimi ons MOEDER, doet ook nog steeds mee. Wijzelf vinden het nog steeds geweldig om de Doe-Week te organiseren en ons ook op vele locaties als Doe-Week te presenteren. Dat jullie ons ook zo waarderen blijkt wel uit de reacties die wij van jullie krijgen. Zoals bijvoorbeeld het worden van: **De RABO KEMPENKANJER**. Hierdoor krijgen wij elk jaar weer een boost om ons goede werk voort te zetten.

Ook of misschien dankzij enkele tegenslagen die we samen moeten verwerken om onze rug te rechten en het voor de kinderen, toch nog steeds zo'n 750, het programma zo spannend en verantwoord mogelijk te maken. Wat wij als Doe-Week belangrijk vinden willen we graag laten zien aan ons Brouwersgat. Betrokkenheid bij wat er binnen ons dorp gebeurt en daar waar mogelijk een bijdrage aan leveren.

Zo ook met de Carnaval, wat kunnen wij als Doe-Week doen om met name onze kinderen deel te laten nemen aan diverse activiteiten van Brouwersgat. Het maken van een zeepkist bijvoorbeeld kan tijdens de Carnaval ook door jullie gepresenteerd worden en dan natuurlijk weer een mooie prijs winnen. Niet alleen bij de Doe-Week win je medailles, maar ook tijdens de Carnaval kun je deze verdienen. Dus doe mee en wie weet staat jouw zeepkist later wel bij het Kwalleballen als kunstobject.

De Doe-Week is dit jaar van 21 Augustus tot en met 25 Augustus.
Maar doe eerst mee met de optocht op Maandag 27 Februari 2017 in BROUWERSGAT.

Tot dan, Edwin "Mout" Vlassak



Lieve mensen van Brouwersgat,

Het zou zomaar eens kunnen wezen, dat er hier in Dommelen nog enkele lieden rondlopen die zich na weken van zogenaamd nadenken, heel erg vaagjes zouden kunnen herinneren, dat er een stukje in een krant heeft gestaan, dat een of andere volslagen ontspoorde mens de compjoeter aan het bedenken was. Dat zou voor de wereld het Godsge Geschenk moeten zijn.

De lange regel, waarmee wij dit verhaal beginnen, is dezelfde eerste regel als in ons stukje in de Foerpot van 1997. Twintig jaar geleden dus.

Zoek de Foerpot van dat jaar maar eens op:

http://www.cvdepintenwippers.nl/foerpot/fp_1997/default.html

en lees het hele verhaal eens aandachtig door. En zet, voor zover dat nog mogelijk is, de grijze pap boven in het hoofd nog eens goed aan het werk. Ontdek dat onze toch wel heel ver vooruitziende blik en goed gevoel voor wat kan gaan gebeuren ons wederom niet in de steek heeft gelaten.

Onze mensenkennis werkt toch nog goed. Er is niets veranderd. Het lijkt wel of het erger is geworden. Samen dingen doen, naar elkaar kijken, of naar elkaar luisteren is zo langzamerhand vintage geworden. Ook zo'n woord waar je van aan de dunne raakt. Terwijl oude rommel toch veel beter klinkt. Dan weet je tenminste waar het over gaat. Want we wonen met zijn allen in Brabant, in Nederland toch ?



Wij, de Johanna's, hebben besloten om naar dit alles zeer goed te luisteren, er het zeer weinige tot niets mee te doen, maar vooral onze eigen gang te blijven gaan. En dat wil zeker niet zeggen dat wij daarmee onze medemens uit het oog verliezen. In tegendeel. Want het oog wil ook wat.



Daar gaan wij de komende Carnaval met ons allen heel stevig aan werken. Kijk maar eens even naar onze foto bij dit verhaal. Hier ligt het bouw pakket van ons klupje op een hoop. Een hoop kleurrijke platen op en rond een kar. Als je die hoop spullen ziet liggen, dan zou je zeggen, daar moet nog van alles mee gebeuren. En dat klopt. Het is nog lang niet af. Iedereen die lid is van onze muzikale klup gaat (moet) nog heel veel de handen uit de mouwen steken. Wat het gaat worden weten we zelf ook nog niet. Met wat mazzel is het over effe af. Mee Carnaval krijgen we allemaal zo'n dag of vier de tijd om hier goed naar te gaan kijken. Voor de enorme huifkar op de foto

aan de dissel, staat een wit hoofd met een steek erop. Een zogenaamde losse steek. Deze samenstelling moet onze nieuwe Jeugdprins of Jeugdprinses voorstellen, die de huifkar door Dommelen gaat trekken. Dat laten wij deze Prins of Prinses niet alleen doen. Samen gaan we met Raad en Gevolg vier mooie dagen tegemoet in Brouwersgat. Wij weten zeker dat dit gaat lukken. Vooral als we er aan blijven denken, hoe eenvoudig en gezellig leuk: **"Samen uit, Samen thuis"** kan zijn.

Deze mededelingen staan niet op Uw smartfoon, eipad of kompjouter. Alleen hierboven. En alleen in deze Brouwersgatse Uitgave. Niet in een ie-boek.

Wij wensen U Allemaal een Goede Carnaval, met heel veel Lol.
De Johanna's.

Mam, pap...

Wij gaan weer bij de Jeugdraad!

Wat houdt dat dan in? Die vraag is ons afgelopen tijd menig maal gesteld. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Samen met andere kinderen, jongen of meisje, groot of klein, een gezellige tijd hebben en Carnaval vieren. En vooral heel veel lol maken.

Wat je aandacht geeft groeit.....

En zo groeide de Jeugdraad tot maar liefst 6 leden! Dus je kunt nog aansluiten. De Jeugdraad heeft zijn eigen begeleiding dus de kids zijn in goede handen. En met Café Dommelstroom als residentie genoeg plek om te spelen. Dus kom vooral een kijkje nemen en doe gezellig mee.

En als ouders? Als ouders kun je lekker mee. Maar dat moet natuurlijk niet, hoewel dit zo'n gezellig clubje is dat we eigenlijk niks willen missen. We zullen dus zeker menig uurtje samen doorbrengen.

Dus zie je ons gaan....

Komt de Jeugdraad er zeker ook aan!



10 jaar Zwarte Hand



Jeugd paleis Dommelstroom

**Kom ook bij Fred en Karin
Jeugdcarnaval vieren!**



**Samen met Prinses Kimi,
Adjutant Teun, Vorst Gijs,
de Jeugdraad en Dansgarde!**



**Woensdag
1 maart 2017
vanaf 20.00 uur
haringhappen**

Bergstraat 32, Dommelen - 040-2014026 - info@dommelstroom.nl