

# De Jeugd Foerpot

2009



## Jeugdprins Demian d'n Urste Proclameert:

1. Da'k, zoals het heurt, op ne eerlijke en vrolijke wijze gekoze ben deur de Jeugdraad tot 5te, maar 44e 'gekoze'.
2. Da'k dees functie mee heul veul plezier gao vervulle. Jeugdprins van Brouwersgat.
3. Da'k daarbij geholpe wor dor menne Adjudant Rick, Vorst Sem, de Narre Willem en Mick, Veldwachter Sjoerd en de rest van de Raod en natuurlijk ok door de Jeugdcommissie.
4. Da'k zeker wit da d'n optocht nog groter en schonner zal worre as alle jaore hiervur.
5. Da d'n Dommelstroom di jaor wir deur Fred en Karin zal worre omgebouwd tot men Jeugdresidentie.
6. Da ok de grote Prins en zen gevolg mee de Hofkapel, net als ieder ander, in men residentie welkom zen.
7. Da'k alleinig mee ons mam (en heul af en toe mee Shirley) kus.
8. Da'k mee Carnaval eenieder gao zien lache en zinge.
9. Da een ieder, hoe da ge d'r ok uitziet, dik, dun, schon of liluk, heul veul plezier mag hebbe dees Carnaval.
10. Da di jaor de Pintenwippers Abraham zien.
11. En daorum is me leuze:

Al vinde mosterd nie het lekkerst van al  
Di jaor vierde in Brouwersgat het schonst Carnaval!



## Jeugdprins Demian





## Welkom in deze vernieuwde Jeugdfoeperpot

Met trots presenteren we deze nieuwe Jeugdfoeperpot met informatie over onze Jeugdprins, de Jeugdraad en de Dansgardes. Deze nieuwe Jeugdfoeperpot wordt in februari op alle scholen uitgedeeld. We maken zo weer een stap in vernieuwend carnaval. We zijn hiermee een zestal jaren geleden begonnen door de Jeugdraad open te stellen voor jongens en meisjes. Hierdoor moest ook wat veranderd worden bij het omkleden van de Jeugdraad. De jongens en meisjes gaan gescheiden naar de omkleedruimte en tijdens de carnaval krijgt iedereen het grootste deel van de kleding mee naar huis zodat men al aangekleed naar het Jeugd paleis komt. Dit blijkt een groot succes en er komen ieder jaar meer meisjes om zich aan te melden. Natuurlijk heeft ook meegeholpen dat we twee jaar geleden onze eerste vrouwelijke Prins hadden. Om de ouders te informeren organiseren we een paar weken voor de carnaval een

ouderavond, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Bijvoorbeeld hoe laat de kinderen verwacht worden en hoe laat ze ook weer naar huis kunnen. Deze ouderavonden worden door vrijwel alle ouders bezocht. Het Jeugdcarnaval leeft. De jeugdraad is vrijwel constant gevuld met 19 kinderen. We hebben niet meer kleding dus is dat ook het maximum. De kans blijft bestaan dat we de komende jaren toch weer een beroep op de scholen moeten doen, maar dat ligt ook een beetje aan de kinderen. Daarom zit in deze Jeugdfoeperpot een aanmeldingsformulier. Vul in, knip uit en geef het tijdens de carnavalsdagen af bij de snoepkraam in het Jeugd paleis of lever het in bij Marianne van de Ven of Jacqueliën Vromans. De adressen staan op het formulier. Vind je het zonde om de Foeperpot kapot te knippen, wat ik me bij zo'n mooi blad kan voorstellen, laat dan je vader of moeder even een kopie maken van het formulier. Zoals jullie op de foto zien is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden: Pascale Driesen en Lucian Melskens, inderdaad de moeder van onze Jeugdprins. Wij vinden het

geweldig dat jullie ons komen helpen en wensen jullie het komend carnaval veel succes. Tenslotte wil ik Mien van der Weijden nog feliciteren met het Erelidmaatschap van de Pintenwippers.



Pintenwippers en Pintenwipperinnes, allemaal een heel goed carnaval gewenst en we zien elkaar in het Jeugd paleis bij Café "Dommelstroom".

Alaaf,  
Peter van den Broek  
Jeugdvoorzitter Pintenwippers



# VOORBEREIDING OP DE JEUGDPRINSVERKIEZING



Op de dag van de Jeugdprinsverkiezing ga ik 's morgens altijd samen met de Jeugdcommissie kennismaken met de nieuwe Jeugdraad. We gebruiken deze kennismaking om met de jeugd te praten over alle facetten van het carnaval. Dit jaar ben ik begonnen om uit te leggen waarom we in 2008 officieel de 44e Jeugdprins kiezen en niet de 51e zoals velen denken. Ger Raaijmakers en ik zijn al geruime tijd bezig met het archief van de Pintenwippers. Uit de gegevens blijkt dat wij dit jaar de 44e Jeugdprins kiezen en dat is Demian geworden. Verder is het steeds weer leuk om met deze jonge mensen te praten over carnaval en

er zijn soms heel verrassende vragen bij. Het is ook leuk om deze jongeren een stukje geschiedenis van ons carnaval bij te brengen. En uiteraard is het fijn om met hen te praten over de middag, als de Jeugdprins echt gekozen wordt. We sluiten deze kennismaking af met een gezamenlijk etentje. Al met al is het heel leuk en ik hoop dit nog aan aantal jaren te mogen doen.

Noud van Erp

## Jeugdprins Demian d'n Urste van Brouwersgat

Het is alsof ik 3 jaar geleden al wist dat ik dit jaar Prins zou worden. Het mosterdjaar oftewel het jaar dat de Pintenwippers Abraham zien.

Sla er de Foerperpot van dat jaar, het jaar dat Alexia Prins was, maar eens op na. Tussen neus en lippen meld ik even dat ik een hekel heb aan mosterd, een gruwelijke hekel zelfs. Het is eigenlijk zoiets als de kat op het spek binden, alleen dan eh... anders. Als je mij op de mosterd zou vastbinden dan weet je zeker dat je na 4 dagen Carnaval nog steeds evenveel mosterd hebt. Ik ben dus bang dat ik dit jaar nog heel veel mosterd voorbij zal zien komen. Maar zoals een voetbalgrootheid ooit zei:

"Elk nadeel hep z'n voordeel", of was het andersom? Wat dan ook, mijn voordeel, het moge duidelijk zijn, is "IK BEN PRINS!!"

Na een spannende verkiezingsstrijd kwam ik tijdens de prinsverkiezing als winnaar uit de bus. De 51e prins maar tevens de 44e gekozen prins. Het schijnt nl. zo te zijn dat de prins de eerste jaren nog niet werd gekozen maar aangewezen. Hoe dan ook 44 is een mooi getal voor een echte carnavalist en ik ga er dan ook wat moois van maken.

In mijn laatste jaar bij de Jeugdraad zal ik met mijn Adjutant Rick, Vorst Sem, Veldwachter Sjoerd, de Narren Willem en Mick, mijn toegewijde

Raad en natuurlijk de Jeugdcommissie het goede voorbeeld geven. Ik wens iedereen dan ook een supergave Carnaval toe. Ik zie je in mijn residentie.

Prins Demian d'n Urste





## Mosterd recepten van Noud van Erp



(Wat voor de ingrediënten staat is de verhouding)

### **Jeugdraad mosterd:**

- 1 x Mosterd
- 1 x Basterdsuiker (donker bruine)
- ¼ Dille topjes

### **Mini-maxi mosterd:**

- 1 x Mosterd
- 1 x Tomaten ketchup



### **Demian mosterd:**

- 1 x Mosterd
- 1 x Mayonaise

## **De Jeugdcommissie on route!**

Hallo Pintenwippers en Pintenwiperinnekkes,

Vorig jaar was onze jaarlijkse fietstocht gepland op 24 augustus. Na de buienradar gecheckt te hebben, regenkleding ingepakt en natuurlijk de zonnebril op ons hoofd gezet te hebben, besloten we het er toch maar op te wagen en vol goede moed vertrokken we om 13.00 uur vanuit de Anemoonlaan. Al vrij snel werd er hevig verlangd naar de eerste stopplaats. Blijkbaar had toch niet iedereen hiervoor voldoende getraind.

Mien was dit jaar duidelijk de slimste van de groep, want zij voegde zich heel gezellig bij Henk in de verwarmde auto.

Vanwege de behoorlijke harde wind trapte de rest zich zowat een ongeluk, behalve Marianne vanwege haar nieuwe fiets met trapondersteuning. Aangezien fietsen toch al mijn hobby niet is en mijn conditie niet echt op peil, heb ik af en toe dankbaar gebruik gemaakt van dit transportmiddel door regelmatig aan te hangen! Het eerste stuk bleek toch behoorlijk zwaar en wat lang voor enkele com-

missieleden, vooral omdat er in geen velden of wegen enige vorm van versnapering te ontdekken viel, zelfs geen één dorpskroegje!

Totdat we ineens midden in de bossen een keurig gedekte picknicktafel zagen staan en Henk en Mien liepen daar ijverig rond. Wat deden zij daar nou! Ja, ja, ook zij waren gewoon door de organisatoren aan het werk gezet. De tafel werd met allerlei lekkers gevuld en daar waren we allemaal best wel aan toe. Dit idee viel dan ook bij iedereen goed in de smaak.

Toen we onze tocht vervolgden, op zoek naar een écht cafeetje, begon het te regenen, maar dat mocht de pret niet drukken en het bier en de wijn smaakten perfect tijdens onze 2e pauze.

Ik bedoel... fietsen.....oké, maar de kroegjes onderweg zijn ook zeer belangrijk voor onze commissie.

Elk jaar sluiten we de fietstocht af met het nuttigen van een verrassingsetentje en tijdens de laatste kilometers werd dan ook heftig gespeculeerd waar dat deze keer plaats zou vinden.

Gelukkig stond dit lekkere buffet niet al te ver van Dommelen, want onze been- en bilspieren begonnen al aardig te protesteren.

Ondanks de wind en regen was het weer een geslaagde dag geweest en vooral een gezellige aftrap naar een nieuw carnavalsseizoen dat weer voor de deur staat.

We hebben in ieder geval behoorlijk gelachen en veel inspiratie opgedaan om er weer een leuk jaar van te maken.

Onze commissie is dit jaar uitgebreid met 2 nieuwe kanjers nl. Pascale Driesen en Lucian Melskens, dus we hebben dit seizoen een grotere groep met veel nieuwe ideeën en vooral véél gezelligheid.

Tot ziens, Jacquélien





**LAATSTE**

**EXCURSIE**

## **DOMMELSCH E BIERBROUWERIJ**

**D**e meeste jeugdraadsleden keken er ook dit jaar weer, al weken met plezier naar uit!

Het jaarlijkse uitstapje naar de Dommelsche Bierbrouwerij!

We mochten hen op 29 oktober weer met een bezoekje "vereren".

Met een groep van 16 kinderen en 3 begeleiders, togen we met de benenwagen, redelijk druk en uitgelaten, iets vóór half twee, vanaf de dorpspomp richting die grote Brouwerij, waar veel mensen eigenlijk supertrots op zijn.



Zoals bijna elk jaar, werden we weer hartelijk verwelkomd door Ton en Harrie. Na wat consumpties en nuttige tekst en uitleg gekregen te hebben, toonde Harrie ons een film, waarin je duidelijk kon zien, hoe nu eigenlijk dat gerstenat gebrouwen wordt. Het viel ons op, dat de jeugd dit blijkbaar als zeer interessant beschouwde. Ze waren namelijk doodstil! Gewoon uitzonderlijk!

Na de film mochten we, gewapend met een dikke vette vragenlijst, écht de Brouwerij binnen om een kijkje te gaan nemen. Spannend en leerzaam! Het was vooral goed luisteren en opletten geblazen! Er waren immers prijzen te winnen!!! Jammer dat de bottelarij net storing had.....

Met een bezoekje aan het museum als slot van de rondleiding, konden de laatste openstaande vragen gelukkig toch nog beantwoord worden. Alle moeite en oplettenheid werden beloond met vele verwennerijtjes



zoals o.a. 'n mooi Dommelsch T-shirt en petje, waarvan we maar meteen een leuke groepsfoto gemaakt hebben als speciaal aandenken.

"Is dit aandenken dan zo speciaal?", zullen sommigen zich misschien afvragen. Ja inderdaad!



Dit was namelijk HELAAS de laatste keer dat de Jeugdraad een excursie kreeg op de Dommelsche Bierbrouwerij.

INBEV heeft ons schriftelijk laten weten, dat er in de toekomst geen excursies meer gegeven kunnen worden in Brouwersgat! Zeer jammer.... maar helaas!

Als afsluiting van de middag zijn we gezellig met z'n allen gaan "dineren" bij cafetaria de Berg, maar niet voordat we allemaal onze welgemeende, hartelijke dank hadden uitgesproken aan Ton en Harrie.



Ton en Harrie, nogmaals hartstikke bedankt voor de héle fijne middag en de jarenlange prettige ontvangst in de Dommelsche Bierbrouwerij. We zullen het zeker missen!

De Jeugdraad en Jeugdcommissie van Brouwersgat





# Jeugdraad 2009



Prins Demian 12 jaar

Hallo Pintenwippers en Pintenwipperinnes, Ik ben Demian Melskens en zit op Scholengemeenschap Weredi in klas HV1B Dit is mijn derde jaar in de Jeugdraad. Mijn hobby's zijn voetbal-

len, koken en een heleboel

andere dingen. Als ik later oud en

krakkemikkig ben wil ik profvoetballer of architect worden. Ik heb echt een hekel aan de meeste vleessoorten maar Carnaval vind ik echt het vetste feest in het jaar!!!!!!!!!!!!!! Als Prins zal ik er dan ook een dolle boel van maken. Als laatste wens ik iedereen een super gave carnaval toe, ALAAF.

Groetjes, Demian Melskens



Hoi, ik ben Rick en ik ben 12 jaar.

Ik zit op basisschool De Schepelweyen in groep 8A. Mijn hobby's zijn paarden

verzorgen en tafeltennis. Ik ben superblij dat ik dit jaar de Adjudant mag zijn van Prins Demian !!!!



Adjudant Rick 12 jaar



Ik ben Vorst Sem 2008, daar hebben jullie op gewacht!

In het dagelijks leven zit ik op school of sta ik in de goal van E. Mijn hobby's zijn keepen, buiten spelen met mijn

viend Melvin en natuurlijk carnaval vieren!!!!!!!!!!!!!!

Dit jaar met mijn babyzusje Serra erbij, ben ik extra blij!!!!!!!!!!!!!!



Vorst Sem 9 jaar



# AFSCHEIDSWOORD SJOERD, JEUGDPRINS 2008

Hoi Pintenwippers en Pintenwipperinnekies

In 2008 heb ik mogen regeren als Jeugdprins Sjoerd d'n Urste over Brouwersgat.

Dit was voor mij een prachtige ervaring, die ik niet snel zal vergeten. Samen met mijn adjudant Demian, vorst Skaidi, veldwachter Willem, de narren Ties en Priscilla en mijn geweldige raad, hebben we een fantastisch carnavalsjaar achter de rug met mooie activiteiten.

Denk hierbij maar eens aan trommelen door Dommelen, de optocht, carnaval met de Flierefluiters, de bezoeken aan de brouwerij.

Op dinsdagmiddag was de rit naar de brouwerij wel heel bijzonder, want Demian, Skaidi en ik mochten met Prins Paul meerijden in zijn

prinsmobiel en mijn afscheid op dinsdag, op de fiets van veldwachter Jack die we zo mooi gepoetst hadden.

Carnaval 2008 zit er op, wat rest zijn de vele foto's, de persoonlijke cadeaus en mooie herinneringen. Hiervoor wil ik graag iedereen bedanken die hier aan meegewerkt heeft. Ik heb munne scepter ingeleverd bij prins Paul en Demian heeft hem weer aangepakt. Prins Demian, ik wens je net zo'n fantastische carnaval toe, als ik heb gehad met heel veel leut en lol en dat gaat ons zeker lukken.

Dan sluit ik voor de laatste keer af met m'n leuze:

**HET FEEST KAN BEGINNEN, WANT SJOERD EN Z'N RAAD ZIJN BINNE!!!!**



Hey, Hebben jullie er ook weer zo'n zin in? Ik ben Julia en ik zit ook dit jaar weer in de Jeugdraad. Ik zit in de eerste van 't Joris in Eindhoven. Mijn hobby's zijn: streetdance en carnaval vieren. Ik wou weer in de Jeugdraad, omdat het vorig jaar zo gezellig was. Ik heb een hekel aan: friet, proefwerken en spruitjes. Mijn grootste wens is dat ik later gelukkig word. Ik hoop dat ik jullie allemaal terug zie met carnaval. Tot dan! Julia Klinkers.

Ik heet Skaidi Brom. Ik ben 11 jaar. Ik zit in groep 8 op Basisschool De Belhamel. Mijn hobby's zijn lezen, voetballen, TV kijken en buiten spelen. Ik zit in de Jeugdraad omdat ik het superleuk vind. Dit is mijn vierde jaar in de Jeugdraad en het is altijd gaaf. ALAAF



Hoi ik ben Ties Bogers en ben 12 jaar. Ik zit op de Sint Martinusschool. Dit is mijn derde jaar in de Jeugdraad. Mijn hobby's zijn voetballen, computeren en gitaar spelen. Mijn lievelingseten is Chinese kool en ik houd veel van chocolade. Vorig jaar was ik Nar en dat was een cool kostuum om te dragen. Dit jaar probeerde ik vorst te worden maar dat is net niet gelukt. Volgend jaar wil ik graag Jeugdprins van Brouwersgat worden.





Hoi allemaal!

Ik ben Mick Foppele, 11 jaar en ik zit in groep 8 van de St. Martinusschool. Demian, je weet wel Prins Demian, had verteld hoe leuk het is om in de Jeugdraad te zitten, dus dat wilde ik ook wel een keertje proberen. Wat een geluk dat ik meteen tot Nar werd gekozen. Kei vet. Mijn hobby's zijn voetballen bij voetbalvereniging Dommelen en gitaar spelen! Ik eet graag friet en spinaziestamp (niet tegelijkertijd) en ik snoep bijna nooit. Grapje. Carnaval is een feest voor iedereen en jong geleerd is knap gedaan, uh oud gedaan. Veel plezier allemaal met de carnaval, dan heb ik dat ook!!



Hallo, ik ben Julia van Asseldonk. Ik zit voor de 2de keer in de Jeugdraad en ik vind het hartstikke gaaf. Maar ik zit er bij om een hele leuke carnaval te vieren met mijn vrienden en vriendinnen van de Raad. Ik hou heel erg van gezelligheid en feesten, dus ik zit goed. Mijn lievelingseten is spaghetti en wat ik niet lekker vind zijn olijven en hachee. Voor de rest lust ik alles. En wens ik de andere Jeugdraadsleden een fijne carnaval toe. Groetjes Julia van Asseldonk.

Hoi beste foeperpotlezers, ik ben Robin de Wit en ik zit nu voor de laatste keer in de Jeugdraad (boehoe). Ik ben 12 jaar en zit in groep 8 van de R.K. Basisschool Agnetendal. Ik hou heel erg veel van schilderen, tekenen en paardrijden. Ik stond dit jaar voor een dilemma: Schoolcarnaval organiseren of Jeugdraad? Ik heb toch maar voor deze geweldige Jeugdraad gekozen. Ik heb een gruwelijke hekel aan pesten en kinder- en dierenmishandeling. Ik wil later veearts worden. Ik wil echt suuuuuper graag een Arabische volbloed (paard)! Ik snoep het liefste chocolade!



Hallo Allemaal  
Ik heet Pirke van Meurs ben 10 jaar en zit op basisschool Schepelweyen in groep 7a. Mijn hobby's zijn voetballen, computeren, lezen en school. Ik vind carnaval een heel leuk en gezellig feest en zit bij de Jeugdraad omdat het er heel gezellig is. Ik heb een grote hekel aan pesten, vechten en zoet snoep. Mijn favoriete eten is friet met frikandel. Fijne carnaval! Tot in de Dommelstroom. Groetjes Pirke



Hallo ik ben Sjoerd van der Vegt. Ik doe al verschillende jaren mee aan de Jeugdraad. Dit jaar ben ik de Veldwachter en zal ik proberen het hele stel bij elkaar te houden. Ik zit in de laatste klas van basisschool de Schepelweyen. Ik wil nog steeds graag fietsenmaker worden. Ik hoop dat het dit jaar weer net zo'n mooi feestje wordt als vorig jaar. Plezier allemaal met de carnaval, dan heb ik dat ook!!



Hoi hoi allemaal,  
Ik ben Samantha Ekelmans en ik ben 10 jaar. Ik wou dit jaar heel graag Prins worden maar dat is helaas niet gelukt. Maar daar ga ik volgend jaar weer voor! Mijn hobby's zijn: dansen, zwemmen, turnen, fietsen, en feestvieren. Ik zit in Dommelen op Schepelweyen in groep 6. Ik wou in de Jeugdraad, omdat ik dan lekker kan feesten. Ik heb een hekel aan pesten, plagen en als mijn zus me plaagt. Ik word later dokter of juf. Als ik dokter word ga ik bij astma werken, omdat ik zelf ook astma heb en mijn moeder Suzan ook. Mijn wens is om: Prins te worden en dat mama, papa, zus Priscilla, Samantha, Sasje (mijn hondje) nog lang leven en rijk te worden. Een hele fijne carnaval gewent. Groetjes, Samantha





# JEUGDCARNAVAL IN BROUWERSGAT 2009

Jeugdprins Demian d'n Urste, Adjudant Rick, Vorst Sem, Veldwachter Sjoerd, Narren Willem en Mick en de hele Jeugdraad nodigen alle Pintenwipperkes en Pintenwipperinnes uit om met hen carnaval te komen vieren in het Jeugd paleis Dommelstroom aan de Bergstraat.

## VRIJDAG 20 FEBRUARI

Jeugdprins Demian d'n Urste en de Jeugdraad bezoeken samen met de Dansgarde, de Brouwersgatse basisscholen.



**19.00 - 21.30 uur:** Jeugddisco-avond. Tevens is er in Brouwersgat ook een kapellenavond zodat ook diverse kapellen ons Jeugd paleis zullen bezoeken. Vanavond komt ook Prins-Hertog Jan van Brouwersgat met zijn gevolg ons een bezoek brengen.

## ZONDAG 22 FEBRUARI

**10.49 - 13.30 uur:** Receptie ter ere van Jeugdprins Demian d'n Urste en het Prinselijk Gezelschap.

**14.30 - 17.00 uur:** Peuter- en Kleutermiddag (twee tot zes jaar). Hier zijn de allerkleinste Pintenwipperkes en Pintenwipperinnes van harte welkom, samen met hun ouders.

*De tent van de jeugd is deze middag alleen voor de peuters en de kleuters en speciaal voor hen is er een luchtkussen en een balonnen-clown.*



**19.00 - 21.30 uur:** Een verlichte Disco-avond voor de jeugd van Brouwersgat in het Jeugd paleis. Ook Jeugdprins Demian d'n Urste met gevolg zijn aanwezig om samen met jullie te dansen, te hossen en plezier te maken. Als stimulans zal er voor de personen die het mooist verlicht zijn een prijsje beschikbaar gesteld worden. Misschien komt de grote Prins met zijn gevolg ons wel even opzoeken.

## PROGRAMMA

## MAANDAG 23 FEBRUARI:

**14.30 uur:** Grote Carnavalsoptocht. Ook Jeugdprins Demian d'n Urste en de Jeugdraad nemen deel aan de Carnavalsoptocht.



**19.00 - 21.30 uur:** Alweer hossen en springen op de flitsende disco-avond, met muziek van onze discjockey.

Jeugdprins Demian d'n Urste, Adjudant Rick, Vorst Sem, Veldwachter Sjoerd, Narren Willem en Mick en de Raad zijn er natuurlijk ook weer bij.



## DINSDAG 24 FEBRUARI:

**11.00 uur:** Jeugdprins Demian d'n Urste en de Jeugdraad brengen samen met de Dansgarde een bezoek aan de Brouwersgatse Brouwerij.

**19.00 - 21.30 uur:** De laatste disco-avond van het Carnaval, dus dat wordt extra uit de bol gaan! Maak er nog 'n leuke avond van, want rond **21.30 uur** zal Jeugdprins Demian d'n Urste afscheid van jullie nemen tijdens een fantastisch slotfeest en zal hij weer gewoon Demian Melskens zijn.

En daarna gaat iedereen moe, maar hopelijk voldaan, naar huis.



# De Losse Vetero

KINDERSCHOENEN

[www.losse-veter.nl](http://www.losse-veter.nl)

Leenderweg 23 - 5554 CK - Valkenswaard  
Tel.: 040-2014433 - Fax: 040-2044891

## ZWEMINSTRUKTIE

Een  
spetterend  
carnaval



Voor

**De Dommelbron**

onze

**Helenadal 30-32**

visjes

**Tel. 040-2046946**

**Dommelen**



Neerle Amrein Kindermode  
en persoonlijke kinderfotografie,  
ook sprookjesfoto's na de carnaval.  
Stuur een mail voor een afspraak in onze studio  
via onze website [www.neerleamrein.nl](http://www.neerleamrein.nl).



## Cafeteria de Berg

*Voor verse handgesneden  
frites, kroketten en  
nasiballen  
uit eigen keuken*

Bergstraat 23 Tel.: 040 - 201 76 15

*Tot ziens bij:  
Anil Farhad*

## JEUGDPRINS BROUWERSGAT 2009-2010

Via dit formulier willen wij de lagere schooljeugd van de groepen 6 - 7 en 8 oproepen om deel te nemen aan de VERKIEZING van de JEUGDRAAD voor komend carnavalsseizoen!! Elk jaar opnieuw is de jeugdcarnaval in Brouwersgat 'n heuse happening. Lid zijn van de Jeugd Raad is GRATIS. Buiten dit, is 4 dagen carnaval een belevenis! Wij zorgen voor kleding, vermaak, plezier, drank, 'n avond uit eten enz.

Inschrijven tot op zijn laatst in de week NA de herfstvakantie in 2009! Vul het strookje in en geef het af bij:

Jacqueline Vromans, Varenbeemd 1. Tel. 040-2015013.

Marianne v.d. Ven, Imkerwei 3, Tel. 040-2012224.

e-mailadres: [jacqueline\\_vromans@hotmail.com](mailto:jacqueline_vromans@hotmail.com)

e-mailadres: [marianne\\_vandeven@hotmail.com](mailto:marianne_vandeven@hotmail.com)

### IK DOE MEE AAN DE JEUGDRAADVERKIEZING OP ZONDAG 08-11-2009

Naam: .....

School: .....

Adres: .....

Groep: .....

PC: .....

Geboortedatum: .....

Woonplaats: .....

e-mailadres: .....

Tel.nummers: .....

Handtekening ouder: .....







Hoi, ik ben Joost Schaffels, Misschien ken je me al van vorig jaar. Ik ben 12 en zit op de Martinusschool in groep 8 en mijn lievelingsvak is pauze. Mijn hobby's zijn snowboarden en ik fietscross bij Liondor. Ik ga ook heel graag op wintersport in Oostenrijk. Ik zit weer bij de Jeugdraad, omdat het vorig jaar kei gezellig was en ik van carnaval houd. Ik heb een hekel aan huiswerk maken. Ik eet het liefst shoarma en yoghurt-bosvruchten ijs. Een goede carnaval!



Hallo allemaal, Ik ben Willem Mermans. Ik zit op de scholengemeenschap Weredi en mijn hobby is voetbal. Waarom ik in de Jeugdraad wil zitten, omdat ik al 2 jaar meedoe en het heel leuk vind. Ik denk dat carnaval dit jaar super leuk gaat worden. Ik heb een gruwelijke hekel aan pestkoppen. Ik wil later graag de toneelschool volgen. Mijn grootste wens is om een gezond en een fijn leven hebben. Wat ik het liefst eet: PIZZA natuurlijk. We maken er een leuk jaar van. Groetjazzz Willem

Ik ben Isis en ik ben 11 jaar. Ik zit de eerste keer bij de Jeugdraad. En het is kei leuk!!! Ik ben bij de Jeugdraad, omdat carnaval vieren met zijn allen mij echt blij maakt! Mijn hobby's zijn badmintonnen en buiten spelen en natuurlijk met mijn vriendinnen kletsen! Ik heb een super leuke school en mijn klas is ook heel erg cool! (7b). Groetjes Isis



Hoi allemaal! Ik ben Irene Driesen, ik ben 11 jaar, woon in Brouwersgat en zit in groep 7 van de Dorenhagen. Het is mijn 2de jaar bij de Jeugdraad. En het is superrrrr leuk! Ik was graag Jeugdprins geworden, maar Demain is ook een hele goeie! Samen met hem en de raad zal carnaval wel weer super leuk worden. Ik vind het ook leuk dat ome Jan de grote Prins is! Mijn hobby's zijn dansen, afspreken met vriendinnen en TV kijken! Ik heb een hekel aan mijn moeder, als ze zegt dat ik naar bed toe moet! Ik wil later juf worden. Ik eet het liefst frietjes en pizza! Mijn grootste wens is... Dat ik volgend jaar Prins kan worden! Ik heb mijn leuze al klaar! Groetjes, Irene Driesen.



Jeugd 11 Foerpot



Hoi allemaal, Ik ben Cynthia Klinkers, ik ben 12 jaar en ik zit in de brugklas van 't Joris in Eindhoven. Mijn hobby's zijn: accordeonspelen, sporten en carnaval vieren natuurlijk! Vorig jaar zat ik ook in de Jeugdraad en dat vond ik zo leuk dat ik er dit jaar weer in wou. Het leukste aan de Jeugdraad vind ik: de kleren, op de wagen staan, eigenlijk alles!! Tot de carnaval !!! Cynthia.

Hoi allemaal. Ik ben Priscilla en ik ben 12 jaar. Ik hoop dat het dit jaar weer een super gezellig jaar wordt, want het was vorige jaar heel gezellig met mij als nar. Mijn hobby's zijn zwemmen, carnaval vieren en met mijn hondje Sasja knuffelen. Ik zit in Valkenswaard op school op de Weredi in het 1e. Ik wou weer in de Jeugdraad, omdat het de vorige 2 jaren heel gezellig was en omdat het leuk is. Carnaval is voor mij lekker feesten en de beestenboel uithangen. Ik heb een hekel aan vechten, pesten en plagen. Ik wil later zweminstructrice worden. Mijn wens is een geweldig carnaval, want dit is mijn laatste jaar in de Jeugdraad. Nog een fijne carnaval.

Groetjes Priscilla







## Total Makeover CV de Pintenwippers Dansgarde

Staan van links naar rechts: Bea van der Steen,  
Twan Lenders

Zittend van links naar rechts: Nicolette Brom, Tamara  
Schellens, Colinda Caris, Linda Luijff

Niet op de foto: Gaby Follon, Maaïke van Hoof



Dit jaar bestaat CV de Pintenwippers 50 jaar en in het kader daarvan zijn de Prins en zijn gevolg grotendeels in het nieuw gestoken. Uiteraard kan de jeugd dan niet achterblijven en daarom zijn ook de beide dansgardes aangepakt.

Omdat het hier om de jeugd gaat praten we dan niet over nieuwe kleding maar gaat het over restylen, pimpen of beter nog: een Total Makeover. En diegenen die de nieuwe outfit van de dansgardes hebben gezien zullen het met me eens zijn dat de laatste benaming de lading het best dekt. Samen met de Raad, Jeugdraad en Dansgarde gaat dit een schitterend plaatje opleveren tijdens de carnaval in Brouwersgat.

In de afgelopen jaren is er door de Dansgardecommissie hard gespaard

om nu in het jubileumjaar te kunnen knallen. Niet alleen zijn er nieuwe dansgardepakjes gemaakt maar ook de bijbehorende accessoires (bling bling) zijn vernieuwd. De jongens en meiden zijn erg enthousiast en ze hopen jullie dan ook snel in Brouwersgat te mogen begroeten in de nieuwe huisstijl.

Niet alleen de kleding is onder handen genomen, ook de begeleidingsstaf is uitgebreid met enkele nieuwe trainsters. Colinda Caris en Maaïke van Hoof zijn al langer bekend maar nieuw dit jaar zijn Linda Luijff, Tamara Schellens en Gaby Follon. Met deze uitbreiding hopen wij ook naar de toekomst toe de trainstersstaf op orde te hebben.

Zoals je kunt zien op de foto's zijn er bij de kleine garde nog wel wat

plaatsen vrij voor nieuwe leden, dus jongens en meiden, als jullie ook interesse hebben om het hele jaar door te dansen, mee te doen aan toernooien en het Nederlands kampioenschap, en bovenal ook nog eens een kei gave carnaval mee te draaien geef je dan snel op. Dit kan tijdens de carnaval bij de commissie maar ook bij Maaïke van Hoof. Misschien dat we van jou dan ook een Total Makeover maken...

Alaaf en see you in Brouwersgat,

Twan Lenders  
Voorzitter Dansgardecommissie





Voor



Na makeover

Hallo allemaal, ik ben Marthe.  
Ik ben 11 jaar oud en zit op  
basisschool St. Martinus.  
Mijn lievelingseten is Tortellini en  
mijn hobby's zijn: spelen met onze  
honden, koken en dansmarietjes.  
Nou daag!

Hoi, ik ben Tessa van der Steen.  
Ik ben 10 jaar en ik zit op basisschool de  
Schepelweyen.  
Mijn hobby's zijn: paardrijden en dansen.  
Mijn lievelingseten is macaroni.

Mijn naam is Lisanne van Rossum, ik ben 10 jaar.  
Mijn hobby's zijn dansen, zwemmen en tafeltennissen. Ik vind dansen heel erg  
leuk omdat ik dan veel vrienden maak. En als je danst dan ben je ook best sportief.  
Je komt op toernooien en dan kun je prijzen winnen dus dat is best gaaf. En dit  
jaar hebben we nieuwe pakjes en dat vind ik ook best goed. Want die oude pakjes  
waren versleten en ook niet zo mooi meer. Dus die waren aan vervanging toe. Ik blijf  
dit jaar nog dansen, zeker weten, want die pakjes zijn zo gaaf. En misschien ga ik er  
volgend jaar onder uit maar dat is nog niet zeker.  
Groetjes Lisanne van Rossum :P :)

Hoi, ik ben Yrla van Zantvoort  
en ik ben 7 jaar. Ik zit in  
groep 4 van de Agnetendal-  
school. Dit is mijn tweede jaar  
bij de Dansgarde en ik vind  
het heel leuk. Ik doe ook nog  
turnen bij Tonido en dat is  
ook leuk want ik mag met  
de keurgroep meedoen.  
Hou doe.

Hallo, ik ben Martijn Caris  
en ben 9 jaar.  
Ik zit in groep 5 van de  
Schepelweyenschol.  
Mijn andere hobby is  
golf. Ik dans met veel  
plezier bij de Dans-  
garde en vind het  
daar te gek!!  
Tot ziens in  
Brouwersgat

Kleine dansgarde



# Grote dansgarde



Hee allemaal.  
Ik ben Larissa Vroomans.  
Ik ben 13 jaar.  
Dit is mijn 6e jaar bij het dansen.  
Ik zit op het moment op school op de Merendreef.  
Alaaf.



Hallo allemaal, ik ben Lenneke.  
Dit is mijn 3e jaar dat ik dans en het is nog steeds super leuk.  
Ik hou van muziek, zingen en natuurlijk dansen!!!  
Ik hoop voor iedereen een kei fijne carnaval.....  
ALAAAFFFFF!!!!



Hee, ik ben Maartje Borgers, ik ben 14 jaar en ik zit in de 2e van WereDi, vmbo-tg.  
Dit is het eerste jaar dat ik bij de Dansgarde zit en ik vind het echt heel erg leuk en gezellig.  
Ik woon in Leende en ik ben benieuwd hoe ze in Brouwersgat carnaval vieren !!!!!



Ik ben Lana van Zantvoort.  
Ik ben 11 jaar en zit op de Agnetendalschool in groep 7. Dit is mijn 2de jaar bij de grote garde, daarvóór heb ik al een aantal jaren met de kleine garde meegedanst. Verder turn ik nog bij Tonido.  
Ik wens iedereen een fijne carnaval!  
O ja, ik ben de zus van Yrla,  
Tis mer de ge 't wit! Groetjes Lana



Ik ben Nicole Caris, ik ben 15 jaar en zit in de 2e van WereDi vmbo-tg.  
Ik dans al 7 jaar en ga nu voor het 8ste jaar.  
Het is nog steeds kei Hip !  
Carnaval wordt echt superrrrr !!!!

## Voor



## Na makeover







Hoi, ik ben Yonie Lenders en ik ben 10 jaar oud. Ik zit op basisschool de Pionier. Mijn hobby's zijn: scouting, buitenspelen, en natuurlijk dansen. Italiaans is mijn lievelingseten. Alle kleuren blauw zijn mijn lievelingskleuren. Ik hou heel erg van dieren maar het meest van mijn hondje Snuffie. Met carnaval vind ik het altijd heel leuk om te dansen en heel gezellig. Ook vind ik het heel leuk om met mijn zus (Pleun) te shoppen. Ook vind ik het heel gezellig om met mijn beste vriendinnen gezellig te kletsen!!! Dansen vind ik heel erg leuk en daarom zit ik bij de Dansgarde.

Heey, ik ben Pleun Lenders en ik ben 12 jaar oud. Ik zit in het eerste jaar op de havo/vwo aan de Merendreef. Mijn hobby's zijn zingen, scouting, toneelspelen, trampoline springen en natuurlijk dansen. Mijn lievelingseten is pizza. Snoep en ijs gaat er ook wel in. Mijn lievelingskleuren zijn appeltjesgroen en luchtblauw. Lekker shoppen en dan een lekker ijsje kopen en gewoon kletsen met vriendinnen vind ik ook super leuk! Ook koken met mijn beste vriendin Joyce vind ik super leuk !!! Ik zit bij de Dansgarde, omdat ik dansen super leuk vind en we een gezellige groep hebben. Ik vind het ook super leuk dat we nieuwe pakjes hebben, ze zijn echt super mooi.

Heej, ik ben Natasja van Rossum  
Ik ben al 13 jaar oud !!

Ik heb ook een zusje Lisanne van 10.

En ik dans ook al bijna 8 jaar en ben het nog steeds niet zat !! Mijn hobby's zijn: tekenen, zingen, zwemmen, maar ook dansen vind ik kei stoer. Ik vind de nieuwe pakjes van dit jaar kei gaaf !! En ik blijf zeker nog jaren dansen.

Kusjes en groetjes van mij :P !!

Ik ben GertJan Caris, ben 13 jaar oud en zit in de 2e van Havo/WVO WereDi. Ze houden me ooit voor de gek, omdat ik als jongen bij de Dansgarde zit, maar daarom ben ik juist een bofkont. Ik mag met 9 mooie meiden op stap!!!! En dan eindig ik met mijn leuze: ik zeg maar zoo, dat is korter dan dierentuin.

Hee, ik ben Hilde! Ik ben 12 jaar en zit op het Pleincollege Sint Joris. Ik vind toneelspelen super leuk en natuurlijk dansen. Ik hou van barbecueën en lachen. Mijn zusje is Marthe en die zit ook bij de Dansgarde. Verder heb ik nog een broertje. Het is heel gezellig bij de Dansgarde en daar wil ik voorlopig nog wel blijven!  
Tot bij de carnaval!





# Jeugd paleis DOMMELSTROOM



Fris  
voor de jeugd  
€ 1,25

Woensdagavond  
haringhappen  
vanaf 20.00 uur

Kom ook bij  
Fred en Karin Schaffels  
Jeugdcarnavaal vieren!

Samen met jeugdprins Demian d'n Urste, adjudant Rick  
Vorst Sem, narren Willem en Mick en de jeugdraad

Bergstraat 32, 5551AX Dommelen, tel. (040) 2014026