

De Jeugd Foeperpot



Brouwersgat op stellen!

Lees hier alles over
**Jeugdprins
Axel d'n Urste**
en zijn gevolg!

Dansgardes

Doeweek



Zwarte Hand

10ercentrum

Jeugdprins Axel d'n Urste

Ik vind het super om de nieuwe Jeugdprins van Brouwersgat te mogen zijn. Het is mijn tweede jaar bij de Raad en na vorig jaar al een poging te hebben gedaan, ben ik het nu geworden. Helemaal TOP!

Op zondagmiddag 4 november waren er weer Jeugdprinsverkiezingen in het verbouwde Jeugdpaais van Brouwersgat, "Dommelstroom". Het was nog niet helemaal klaar, maar met carnaval zullen we er in ieder geval lekker kunnen dansen, springen, hossen en polonaise lopen.

Het was best spannend of het mij dit jaar wel zou lukken om Jeugdprins te worden. Na het ons zelf voorstellen en het zenuwslopende spel de spiraal, werden de Narren gekozen. Toen was het de beurt aan de Vorst. Dat was fantastisch want mijn broer Jarod werd tot Vorst gekozen. Toen moest ik gaan stokvangen, wat me nog niet eens zo slecht afging. Het einde van de middag naderde en toen ik hoorde dat ik de Jeugdprins was geworden, was ik ontzettend blij. Martijn was mijn tegenkandidaat en hem heb ik als mijn Adjudant gekozen.

Nadat ik aangekleed was en de steek met vele veren op had, voelde ik me apetrots! Wat een fantastische middag was dit geworden.

Carnaval vieren is mij door mijn ouders bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Als baby in de kinderwagen was ik al van de partij. We zijn ook lid van CG Achteraf en mijn vader heeft heel lang tijdens carnaval gewerkt in de "Dommelstroom". Dus carnaval vieren is mij niet vreemd.

Ik heb er ontzettend veel zin in om heel Brouwersgat op stellen te zetten, samen met Prins Dominella, onze gevolgen, de Dansgardes, de Hofkapel en alle Commissies. Het zal zeker niet aan ons liggen om er een fantastisch carnavalsjaar van te maken.

**See YOU!!
Axel d'n Urste**



Jeugdprins Axel d'n Urste proclameert:

- 1** Dat ik ut verekkus skôn vijnd om de 48e gekozen Jeugdprins van Brouwersgat te zén.
- 2** Dat ik het heel fijn vind dat Martijn mijn Adjudant is en dat we er samen met de hele Jeugdraad, Narren, Veldwachter en Vorst ûn skôn fist van gaan maken.
- 3** Dat ik samen met Prins Dominella en haar gevolg, heel Brouwersgat op stellen mag zetten.



- 4** Dat we net als vorig jaar weer een kei leuke optocht hebben voor groot en klein, waar we allen weer samen zijn.
- 5** Dat Opa en Oma in Indonesië mij via het internet zullen volgen en het Carnaval mee zullen vieren.
- 6** Dat we het 1e Jeugdcarnaval vieren in het nieuwe verbouwde Jeugd paleis "Dommelstroom" bij Fred en Karin.
- 7** Dat de Dansgarde weer hun beste beentje voor mag zetten en menig dansje zal opvoeren.
- 8** Dat de Hofkapel weer tal van vrolijke en carnavaleske deuntjes ten gehoor zal brengen om in een goede feeststemming te komen.
- 9** Dat mijn broer Jarod een geweldige Carnaval als Vorst van Brouwersgat mag beleven, samen met grote Vorst Noud.
- 10** Dat de Jeugdcommissie mij en mijn Adjudant met raad en daad zal bijstaan om er een onvergetelijk Carnaval 2013 van te maken.
- 11** Dat ik eindig met mijn leuze:

**Carnaval vieren in Brouwersgat is fijn,
dan kun je lekker samen zijn!**

Jeugdcarnaval in Brouwersgat



Voorzitter
Gerard Driesen

Met ingang van dit carnavalseizoen heb ik het stokje van Peter van den Broek mogen overnemen als voorzitter van de Jeugdcommissie. Inmiddels heeft deze commissie al een paar voorzitters gehad, maar een leuk detail is dat mijn vader (Theu Driesen) het Jeugdcarnaval vroeger samen met een paar anderen heeft opgericht.

Volgens een oud krantenartikel werd het eerste "Jeugdbal" in het seizoen 1959/1960 onder primitieve omstandigheden gehouden in de ruimte van de Eierbond in de schuur van café Staals. Dat is waar nu het kleine zaaltje van Partycentrum Bommel is. Via allerlei omzwervingen zoals het fietsenhok van de brouwerijkantine, de kantine van de voetbalclub, de werkplaats van de firma Driesen, kwam men terecht bij café vd Heijden naast de Brouwerij.



De snelle rekenaars onder ons, vragen zich natuurlijk af waarom we nu in 2013 de 48e Jeugdprins hebben i.p.v. de 55e. Dit komt omdat in de beginperiode niet meteen een Jeugdprins gekozen werd. Dat was pas in 1966, toen Nico Snieders als eerste Jeugdprins werd gevraagd (i.p.v. gekozen).



De tijd dat het Jeugd paleis gevestigd was in café vd Heijden was ook de tijd dat ik zelf met mijn vrienden daar Carnaval ging vieren. Ik heb zelf nooit in de Jeugdraad gezeten, maar wel altijd mee feest gevierd. Dit was een geweldige tijd en ik denk er nog vaak aan terug. Vooral de laatste avond van Carnaval waarop, bij wijze van afsluiting op het veldje tegenover een pop in brand werd gestoken, maakte veel indruk op mij.

Ik denk dat ik mede door die fijne tijd ook Carnaval ben blijven vieren hier in Brouwersgat. Vrienden van mij die o.a. in Amerika en Duitsland wonen, komen er, als het kan, speciaal voor terug naar Dommelen. Ik hoor dit ook van anderen.

En dit is een mooi bruggetje naar de tegenwoordige tijd: ik geloof er echt in, dat als onze jeugd hier een fijne Carnaval viert, er een grote kans is dat zij dit later als volwassenen ook zullen doen. Het mag dan misschien een cliché zijn, maar daarom ook zo waar: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Samen met de commissie zie ik het als onze taak het Jeugdcarnaval te (blijven) promoten en stimuleren om zo een mooie traditie in stand te houden.

Dus ik nodig alle jeugd en hun ouders van Brouwersgat uit om Carnaval te komen vieren in ons huidige Jeugd paleis café "Dommelstroom".

Gerard Driesen
Voorzitter Jeugdcommissie



V.l.n.r.: Jacquélien Vromans, Bep Wienholts, Pascale Driesen, Lucian Melskens, Gerard Driesen (voorzitter), Sander Raaijmakers.

Jeugdprinsverkiezing

Op 4 november j.l. zijn we weer begonnen aan het nieuwe carnavalseizoen met de verkiezing van de Jeugdprins. Traditioneel is deze verkiezing een week vóór de verkiezing van de grote Prins. Vorig jaar werd als uitzondering de Jeugd- en de grote Prinsverkiezing samen gehouden i.v.m. met de unieke datum: 11-11-11.

De Jeugdprinsverkiezing is voor velen het startsein om weer een beetje in de carnavals sfeer te komen. Denk aan de Hofkapel die voor de eerste keer hun nieuw ingestudeerde nummers ten gehore brengt. De Dansgardes zijn er met hun nieuwe dansjes. De Raad van Elf die weer voor het eerst in vol ornaat aantreedt. De clubkes zoals o.a. CV.nl en de Zwarte Hand die weer acte de présence geven. Ook de Jeugdcommissie heeft dan alweer een paar vergaderingen achter de rug en hoopt dat het draaiboek die middag lekker loopt. Maar het belangrijkste is dat de Jeugdraad zich aan het publiek voorstelt en dat er een Jeugdprins wordt gekozen.



Dit jaar hebben we de verkiezing weer wat aangepast, om de spanning er tot op het einde in te houden. De presentatie was in handen van George Looijmans die de spellen en de stemmingsrondes op z'n eigen wijze uitstekend heeft geleid. Gedurende de middag zijn de Narren, Vorst en uiteindelijk de Jeugdprins op democratische wijze gekozen. De kiesgerechtigden waren alle kinderen van de Jeugdraad en de Dansgarde. Uiteindelijk was de eer aan Bep Wienholts (die dit jaar voor het laatst meedraait in de Jeugdcommissie) om de Jeugdprins bekend te maken en aan te kleden.

Kortom, het was een zeer geslaagde middag, met Axel van den Heuvel als nieuwe Jeugdprins, Martijn Caris als Adjutant en Jarod van den Heuvel als Vorst. Samen met de Narren Pim Schellens en Marguéríte Daverveld, Veldwachter Sacha Teurlings en de complete Raad van Elf is de Jeugdraad van Brouwersgat weer helemaal klaar voor Carnaval 2013.

Ik wens de Jeugdraad samen met Prins Dominella, Adjutant Goof en het Prinselijk Gezelschap en alle carnavalsvierders een geweldig Carnaval 2013.

Gerard Driesen
Voorzitter Jeugdcommissie



Afscheidswordje Oud Jeugdprins Bob

Wat heeft Brouwersgat
in 2012 op zonne kop gestaan.....



Ik wist het in 2011 zeker, ik wilde bij de Jeugdraad en heel graag Jeugdprins van Brouwersgat worden. Toen ik dan ook werd gekozen op 11-11-11 was ik superblij. En het kon natuurlijk niet op toen bleek dat mijn beste vriend Ties mijn Adjutant wilde zijn. Wat hebben we samen met de Jeugd raad en Jeugdcommissie een geweldige tijd gehad. Vanaf de dag dat ik gekozen werd heb ik zoveel mooie en leuke dingen mogen meemaken, die ik dan ook nooit meer zal vergeten. Voordat het carnaval in Brouwersgat losbarstte, was ik opeens een bekende Nederlander. Samen met mijn Adjutant Ties was ik uitgenodigd voor de live uitzending van Zapple, een super ervaring. En wat te denken van het Koningenbal in Striepersgat waar ik gekroond werd tot Koning der Prinsen. Carnaval 2012 kon voor mij al niet meer stuk. De enthousiaste ontvangst op alle basisscholen in Brouwersgat, de keigezellige avond in het Tienercentrum en toen was het zaterdagochtend 18 februari.... Samen met Prins Willie en zijn Raad heb ik een bijzonder Carnaval mogen vieren. Zelfs de hele grote Raad hebben we aan het dansen gekregen. Ons Jeugd paleis stond elke avond op zonne kop!! Aan mijn eigen jeugd receptie heb ik zoveel mooie herinneringen overgehouden. Ook die zondagochtend/middag stond het Jeugd paleis op zonne kop! Ik ben heel erg trots dat ik Jeugdprins van Brouwersgat mocht zijn. Ik kan tegen iedere Pintenwipper en Pintenwipperinne zeggen dat het super gaaf is om Jeugdprins te zijn, zeker met zo'n geweldige Jeugd raad en ontzettend enthousiaste Jeugdcommissie.

Ik wil dan ook nogmaals iedereen bedanken
en iedereen een super Carnaval 2013 wensen.
Dan eindig ik nog eenmaal met m'n leus:

**IK BEN PRINS BOB
EN WE ZETTEN BROUWERSGAT OP ZUNNE KOP**

44



Jeugdprins Bob
en Adjutant Ties
2012



Jeugdprogramma van Brouwersgat 2013

Zaterdag 9 februari

10.00 uur:
Carnavalsdienst St. Martinuskerk.
Wie dit nog nooit heeft meegemaakt
moet dit beslist eens bijwonen.

15.00 – 17.00 uur: BOC
(Brouwersgatse Opening Carnaval).
Van het Brouwerijplein trekt de stoet naar
het St. Martinusplein. Aansluitend sleutel-
overdracht door Burgemeester Ederveen.

17.00 uur:
Bliksembezoek aan de receptie van
Jeugdprins Jim d'n Urste van Striepersgat.

19.00 – 21.30 uur:
Jeugdcarnavalsavond
in Jeugd paleis café Dommelstroom
en Blaaskapellenfestival.

Zondag 10 februari

10.30 – 13.30 uur:
Receptie ter ere van
Jeugdprins Axel d'n Urste en zijn Gevolg in
Jeugd paleis café Dommelstroom.

14.30 – 17.00 uur:
PEUTER- EN KLEUTERMIDDAG (2 TOT 6 JAAR).
HIER ZIJN DE ALLERKLEINSTE
PINTENWIPPERKES EN PINTENWIPPERINNEKES
SAMEN MET HUN OUDERS
VAN HARTE WELKOM.

19.00 – 21.30 uur:
Jeugdcarnavalsavond in Jeugd paleis
café Dommelstroom. Kom samen met Jeugdprins
Axel d'n Urste en zijn Gevolg hossen en dansen!
Ook Prins Dominella en haar Gevolg zullen ons
tijdens de avonden bezoeken.

Maandag 11 februari

14.30 uur:
Grote carnavalsoptocht
in het centrum van Brouwersgat.

19.00 – 21.30 uur:
Wederom een gezellige
Jeugdcarnavals-hos-avond met Jeugdprins Axel
d'n Urste en zijn Gevolg. Ook Jeugdprins Jim d'n
Urste van Striepersgat en zijn Gevolg zal ons in
Jeugd paleis café Dommelstroom
komen bezoeken.



Dinsdag 12 februari

11.00 uur:
Jeugdprins Axel d'n Urste en zijn Prinselijk
Gezelschap brengen samen met de Dansgardes en
Prins Dominella en haar Gevolg een bezoek aan
onze Dommelsche Brouwerij.

Middag: vrij te besteden

18.00 – 21.30 uur:
Alweer de laatste avond van het carnaval
waar we nog een keer extra uit ons bol gaan.

Rond 21.11 uur:
We nemen weer afscheid van
Jeugdprins Axel d'n Urste, waarna hij weer door
het leven zal gaan als Axel van den Heuvel.
Hierna kan iedereen moe, maar voldaan
weer naar huis.



Jeugd Raad 2013

46



Axel

Hallo ik ben **Axel van den Heuvel** (10) en het broertje van Vorst Jarod. Ik zit op basisschool Schepelweijen in groep 7A. Ik vind het geweldig om dit jaar Jeugdprins van Brouwersgat te mogen zijn. Op school is iedereen trots op mij en dat is kei fijn. Samen met Martijn, mijn Adjudant, maken we er een fantastisch Carnaval van. Mijn grootste hobby is voetballen bij RKVV Dommelen in de E1. Ik hoop samen met Narren Margu rite en Pim S., Veldwachter Sacha, Vorst Jarod en alle andere Raadsleden het Jeugdcarnaival in Brouwersgat op stellen te zetten.

Heey, ik ben **Martijn Caris**, ben 13 jaar, zit op de groenschool en dit is mijn 2e jaar bij de Raad. Ik ben ook Adjudant van Axel en vind het echt tof dat Axel mij heeft gekozen. Nou is mijn moeder ook nog eens de grote Prins geworden. Daarom vind ik het superleuk om samen met mijn Raad, heel Brouwersgat op stellen te zetten.



Martijn



Jarod

Hallo ik ben **Jarod van den Heuvel** (11) en de broer van Jeugdprins Axel. Ik zit ook op basisschool Schepelweijen. Dit is mijn 2e jaar in de Jeugd Raad. Het is geweldig om dit jaar Vorst van Brouwersgat te mogen zijn. Ik heb er veel zin om samen met iedereen alles op stellen te zetten. Alaaf!!

Hallo ik ben **Sabine van Beek**. Ik ben 12 jaar oud en zit op het Were Di en speel klarinet. Dit is mijn tweede jaar bij de Jeugd Raad en ik vind het heel leuk. Ik denk dat dit een heel gezellig jaar gaat worden.



Sabine

Ik ben **Lina van Ampting**, 11 jaar en zit op de St. Martinusschool. Dit is mijn tweede jaar bij de Jeugd Raad en ik vind het superleuk! Ik volleybal bij Bravo'99. Ik houd van: Carnaval vieren, lasagne, zwemmen, schaatsen, kunstjes op de rekstok doen, kamperen, laat opblijven en uitslapen in het weekend.

Fijne Carnaval allemaal. ALAAF!



Lina



Sacha

Ik ben **Sacha Teurlings** en ben 13 jaar. Dit jaar ben ik de Veldwachter. Jammer genoeg is het wel m'n laatste jaar, maar ik zorg er dit jaar nog lekker voor dat alles op stelten staat. Fijne carnavalsgroeten van mij!!!

Hoi ik ben **Lonneke van Liempd** en zit in groep 8a in Dommelen op Schepelweyen. Ik heb een tweelingzus Maaïke. In mijn vrije tijd doe ik aan scouting en volleybal. Ik hoop dat dit een leuke Carnaval gaat worden. Xxx Lonneke

Lonneke



Marguërite

Hoi, ik ben **Marguërite Daverveld** en ben 9 jaar. Ik vind het heel leuk om weer Nar te zijn. Als grapjurk kan ik meehelpen om Brouwersgat op stelten te zetten. Als we allemaal ons best doen wordt het weer een kei gezellige Carnaval! Groetjes, Nar Marguërite

Pim

Hallo Ik ben **Pim Spijkerman** en ben 12 jaar. Ik zit op voetbal bij Dommelen en speel in D4. Ik ben fan van PSV. Mijn school is Schepelweyen en zit in groep 8 bij meester Ton. Dit is mijn eerste keer bij de Raad en samen met de Raad zet ik Dommelen op stelten!



Hoi, ik ben **Madelène Daverveld** en ik ben 11 jaar. Ik zit voor de 3e keer in de Raad. Ik vind dat we dit jaar een supergezellige Jeugd Raad hebben. Met zo'n leuke Raad zetten we Brouwersgat zeker op stelten, ook al kan ik zelf niet op stelten lopen! Een fijne carnaval allemaal!

Madelène



Aniek

Heey! Ik ben **Aniek van Beek** Mijn hobby's zijn dansen en paardrijden. Ik zit op het Were Di en dit is mijn laatste jaar. Maar dit jaar gaan we nog veel lol maken.



Pim

Hallo allemaal. Ik ben **Pim Winter** en ben voor het tweede jaar Raadslid . Ik zit op de Schepelweyen. Dit jaar wilde ik Nar zijn, maar als Raadslid ben ik toch nog een beetje Nar. We zetten dit jaar alles weer op stelten. Alaaaaf.



Anouk

Hallo, ik ben **Anouk Klöpping** en ik ben 10 jaar en doe al voor de derde keer mee. Elk jaar was toe nu toe erg gezellig en we gaan er ook dit jaar weer een feest van maken. Met veel lol en lachen zet ik Brouwersgat op stelten.



Pim

Ik ben **Pim Schellens** en ik ben 10 jaar oud en zit op de St. Martinusschool. Mijn hobby's zijn buiten spelen en voetballen bij RKVV Dommelen. Dieren vind ik heel leuk, vooral honden. Ik hou erg veel van grapjes maken, daarom heb ik mij opgegeven voor Nar. Als een van de twee Narren, wil ik er samen met jullie dit jaar een super gezellige carnaval van maken. Alaaaaaaaaanaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaf !!!!!!!!!!!!!



Maaïke

Hoi ik ben **Maaïke van Liempd** en ben 11 jaar. Ik zit op basisschool Schepelweyen in Dommelen, in groep 8b, bij juf Marjolein en meester Rick. Ook heb ik nog een tweelingzus Lonneke. Mijn hobby's zijn volleyballen en scouting en natuurlijk kletsen/afspraken met vriendinnen. Ik doe dit jaar voor het eerst mee samen met mijn zus. Ik ga er een kei gezellig jaar van maken. Alaaaf!!!!!!!!!!!!



Bas

Hallo. Ik ben **Bas Spijkerman** en ben 9 jaar. Ik zit op Schepelweyen in groep 6 bij meester Frans. Ook zit ik bij taekwando bij tc Dommelen wat ik erg leuk vind om te doen. Ik vind het heel leuk om mee te doen. Ik ga er met de Raad van Elf een kei gaaf Carnaval van maken.

Hallo, mijn naam is **Danielle van Beek** en ik ben 11 jaar en zit op basisschool Sint Martinus. Dit is het eerste jaar dat ik bij de Jeugdraad van Dommelen zit. Mijn zus Sabine zit er ook bij. Ik heb nog een zus Yvonne en een broer Dennis. Ik speel trombone en ik zit onder zwemmen. Vanaf dat ik 4 maanden oud was doe ik al mee met de optocht.



Danielle



Carnaval

bij 10ercentrum de Belleman

Hallo jonge carnavalsvierders van Brouwersgat!
Ook dit jaar willen wij graag weer de carnaval aftrappen met jullie tijdens onze
maandelijkse tienerdisco Whoopz!
Graag nodigen we Prins Axel en Adjudant Martijn met hun gevolg en de
dansgarde uit om bij dit knalfeest aanwezig te zijn onder de leuze van
Jeugdprins Axel:
"Carnaval vieren in Brouwersgat is heel fijn dan kun je lekker samen zijn".

VRIJDAG

Whoopz! presenteert: Carnaval vurrat!
Voor tieners van 10 t/m 13 jaar van 19.00 tot 22.30 uur
Entree €1,- (sluit om 20.00 uur)



ZATERDAG & ZONDAG

*Waar is dat feestje?! HIER is dat feestje!
Van 19.00 tot 23.00 uur
Entree €1,- Leeftijd 10 t/m 15 jaar

MAANDAG

*Alle remmen los. Vanavond gaat voor de laatste
keer het dak eraf van 19.00 tot 22.30 uur.
Entree €1,- Leeftijd 10 t/m 15 jaar

Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website:
www.10ercentrum.nl

 tienercentrum.hyves.nl

 facebook.com/tienercentrum.debelleman



**CARNAVAL VIER JE HIER GEZELLIG,
GOEDKOOP EN ALCOHOLVRIJ!**

* Bij onvoldoende animo gaan we deze dagen niet open!

Brouwersgatse
Opening Carnaval
met als thema:

Brouwersgat op stelten



Op stelten naar
Jeugd paleis



Dat gaat niet
lukken...
Te hoog!

Probleem opgelost....

Ik leg mijn
steek hier neer.



50



HEE!
Waar is jullie
steek?

Uehh...
Buiten op de stoel
neergelegd....



Oei, oei...
Steken zijn
weg!!!

PANIEK!!!!



Iedereen helpt
zoeken....





Hier ook niet.....

Denk, denk, denk....



JA!!!
Waar zijn
de Narren?



GRAPJE!!!
Wij willen ook wel
eens een andere
muts



Dat kan, maar
NIET de steek!



ZO!!!!
Vastplakken die
steken!



EINDE



Ledenstop Dansgarde CV de Pintenwippers!

Het gaat goed met de Dansgarde, voor het eerst sinds hele lange tijd geldt er voor dit carnavalsseizoen weer een ledenstop voor de Dansgardes. Wij hebben sinds enkele jaren drie gardes, de minioren in de leeftijdscategorie van 4 tot 7 jaar, de junioren van 8 tot 13 en de senioren van 14 tot..... In totaal hebben we dit seizoen 2x11 (22) leden en dat is het maximum. 22 is een mooi rond carnavalsgetal en om in die termen te blijven zouden we moeten groeien tot 33 maar dat vinden we te veel van het goede.

We willen alle leden graag de volle ruimte geven om zich te kunnen profileren en met meer leden gaat dat ten koste van de presentatie.

Nu hebben we voldoende leden om voor onze Prinsen het beste beentje voor te zetten en we hopen iedereen dan ook veel te zien in de aanloop naar en tijdens de carnavalsdagen. Het merkwaardige feit blijft zich echter voordoen dat de aanmeldingen blijven binnenstromen, dat heeft ons aan het denken gezet.

Waar komen ineens al deze aanmeldingen vandaan?

Er zitten zelfs aanmeldingen uit Zeeland en Gelderland bij! Uiteraard is het fantastisch om met de Dansgarde, Prins Axel, de Jeugd Raad en alle overige leden van CV de Pintenwippers carnaval te vieren, maar om daar nu helemaal, vanuit bijvoorbeeld Gelderland, voor naar Brouwersgat te komen is toch een beetje vreemd. Bij navraag kwam de spreekwoordelijke aap uit de mouw; er is dit jaar een vrouwelijke Prins gekozen met een directe lijn naar de Dansgarde. Prins Dominella is immers vele jaren actief geweest binnen de commissie en trainster geweest van de gardes en solo's. Tevens is haar hele gezin (met uitzondering van haar man Wim, want die kan al heel goed dansen) lid geweest van de Dansgarde.

Alle meiden met prinselijke ambities weten Brouwersgat tegenwoordig te vinden, want je hoeft nu niet langer lid te zijn van de Raad van Elf, wat nog steeds een mannenbastion is. Je kunt nu ook via de lijn Dansgarde gekozen worden tot Prins Carnaval! Het vergt wel wat inspanning, je moet namelijk eerst een aantal jaren dansen, daarna trainen en vervolgens ook nog via de commissie in het oog springen bij alle leden van C.V. de Pintenwippers, maar dan is succes ook gegarandeerd.

52



Op de foto v.l.n.r. : Twan Lenders (voorzitter)
René van Ham, Maaïke van Hoof, Lindsay Raaijmakers,
Wendy Follon, Monique van Gestel, Johan Follon

Met zo'n staat van dienst binnen de vereniging kan niemand meer om je heen. Met de ondersteuning van de Dansgardes ga je dan uiteraard een supermooi carnavalsseizoen tegemoet, net zoals Prins Dominella dit jaar.

Maar wat het jaar extra speciaal maakt voor Prins Dominella en wat allen die na haar komen niet meer mee gaan maken, is het feit dat zij de allereerste is in Brouwersgat die deze sprong in het diepe heeft gewaagd. De spanning die daaraan vooraf is gegaan is haar niet in de kouwe kleren gaan zitten, maar gelukkig kan ze nu dan eindelijk die warme prinsenmantel aantrekken.

Het overvolle programma van Jeugdprins Axel en zijn gevolg en Prins Dominella en haar gevolg zal zoveel mogelijk worden opgeluisterd door de Dansgardes.

We kijken nu al uit naar de ontvangst van deze twee Prinsen op ons Dansgardetoernooi nieuwe stijl, dat een aantal jaar geleden mede op initiatief van Prins Dominella is doorgestart.

Prins Dominella bedankt voor je inspanningen voor de Dansgarde. Zelfs nu je weg bent, bezorg je ons nog extra werk door alle aanmeldingen uit het hele land.

Met vriendelijke groet,

Twan Lenders
Voorzitter Dansgarde
C.V. de Pintenwippers
en toekomstige Prins.



Voorzitter
Twan Lenders



53



Junioren Dansgarde



Hai ik ben **Kira Jansen**, ik ben nog 10 jaar maar ik word 21 januari 11 jaar. Ik zit op de St. Martinusschool in groep 6. Dit wordt mijn 4e Carnaval dat ik bij de Dansgarde dans. Deze Carnaval zet ik op stellen door stevig uit mijn dak te gaan. Ik heb er al helemaal zin in.

Hoi ik ben **Fenna van Leeuwen**, ik zit op de Schepelweyen en het is mijn 2e jaar bij de Dansgarde. En ook al ligt er sneeuw en gaat die smelten, met Carnaval zet de Dansgarde samen met Prins Axel en de Jeugdraad Brouwersgat op stellen!!! Liefs, Fenna



Kira



Fenna

54

Lotte



Hoi, ik ben **Lotte van den Berg**, ik ben 12 jaar en zit in 7c van basisschool Schepelweyen bij juf Thea en Anecorien. Dit is mijn 4e jaar bij de Dansgarde! Ik hou van winkelen en lol maken met vriendinnen! Ik zet Brouwersgat op stellen in de polonaise in de "Dommelstroom" en op het Martinusplein en hoop dat heeel Dommelen erbij zal zijn!! ALAAAAAAAF!! Groetjes Lotte

Frances



Hoi ik ben **Frances van Vugt**, ik ben 11 jaar oud en woon in Dommelen. Dit is mijn 2e jaar bij de Dansgarde. Ik zit op Schepelweyen, in groep 7c bij juf Thea en Anecorien. Mijn hobby's zijn paardrijden en dansen en sporten bij Valkencourt. Dit jaar zet ik Brouwersgat op stellen door heeeeeeel veel plezier te maken! Groetjes Frances

Ilse



Ik ben **Ilse Mollen**, ik ben 10 jaar oud en zit op basisschool Schepelweyen in groep 7a. Dit is mijn eerste jaar bij de Dansgarde en ik vind het heel leuk. Ik hou van onze honden thuis. Dit jaar maken we er een groot feestje van! Groetjes Ilse



Danique

Hoi, ik ben **Danique van Ham** en ik ben 10 jaar. Ik zit op basisschool Schepelweyen. Ik zit nu voor het 3e jaar bij de Dansgarde en vind het nog steeds heel leuk en gezellig. Mijn hobby is dansen en ik zit bij de masterclass van DéDé Danceballet en weet zeker dat ook deze Carnaval heel gezellig gaat worden.



Hoi steltenlopers! Ik ben **Yrla van Zantvoort** en ik ben 11 jaar. Dit is mijn 2e jaar bij deze groep; hiervoor heb ik er al 3 jaar bij gezeten, van mijn 6de tot mijn 8ste. En nu eindig ik met mijn leus: Met Yrla bij de Dansgarde is het altijd feest en daarvan geniet Vorst Jarod nog het meest! Alaaf!!!
(Helaas geen Prins Ties.....) ;-)

Yrla



Hoi, ik ben **Carmen van Ham**. Ik ben 12 jaar en zit in de 1ste van de Were Di. Naast dansen doe ik ook nog aan judo. Het wordt weer een super Carnaval! We hebben een kei gave dans, en een gezellige groep

Carmen



Hoi ik ben **Janique van Steenis**. Ik zit op de Schepelweyen in groep 7a. Mijn hobby's zijn turnen en de Dansgarde, wat ik erg leuk vind!

Janique



Hoi, ik ben **Demi van Gerwen**, 10 jaar en ik zit in groep 7c van BS de Schepelweyen. Dit jaar zetten wij Brouwersgat op stelten omdat we een supergave dans hebben! Nieuwsgierig? Mis dan Carnaval 2013 niet!
Liefs, Demi

Demi



Melissa

Hallo ik ben **Melissa Brom**, ik ben 12 jaar en zit in groep 7 op de St. Martinusschool in Dommelen. Dit is mijn 3e jaar bij de Dansgarde en ik vind het supergaaf. Mijn hobby's zijn dansen, paardrijden en ook het spelen met mijn honden Dazzle en Hummer vind ik te gek. We gaan er een super leuk jaar van maken en we zetten Brouwersgat op stelten. ALAAF
Groetjes Melissa



Anne

Ik ben **Anne van Gestel** en ben 10 jaar. Ik zit in groep 7b van Schepelweyen. Dit is mijn 4e jaar bij de Dansgarde en ik vind het nog steeds super leuk! Ook doe ik heel erg graag paardrijden en help ik elke zaterdag bij kinderboerderij "Het Weike". Dit jaar gaan we Brouwersgat weer op stelten zetten en daar heb ik weer kei veel zin in!!!
Groetjes van Anne!!!



Minioren Dansgarde

Hoi, ik ben **Maud Jacobs**
Ik ben 8 jaar en zit op Schepelweyen
in groep 4B. Dit is mijn 2e jaar bij
de Dansgarde en vind het super top.
Het is altijd heel gezellig. Ik heb heel
veel zin in Carnaval want dan mogen
we veel optreden en laat op blijven.



Hoi ik ben **Elena Raaijmakers**, 8 jaar en zit in groep 5
van BS Schepelweyen. Dit is voor mij het 2e jaar bij de Dansgarde
en ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ik ben van plan er nog
veel jaren bij te blijven. Wat hebben wij veel dansplezier met elkaar.
Met de Dansgarde voorop wordt de Carnaval voor Prins Dominella
helemaal top.

56

Hoi, ik ben **Kimi Brom** en ben 8 jaar. Dit is het derde jaar dat ik mee
doe en we zijn echt vriendinnetjes geworden. Ik ben gek op knutselen
en tekenen en hou van konijnen en dolfijnen. Elke zaterdag help ik papa
en mama op de kinderboerderij. Met Carnaval maak ik heel veel plezier
en we zetten Brouwersgat met z'n allen op stelten!!!!!!!



Hoi, ik ben **Noor Dijkstra** (dochter van Jan en Miranda van de Hofkapel),
7 jaar en zit in groep 3 op Basisschool de Dorenhagen. Dit is mijn 2e jaar
bij de Dansgarde en ik vind het super leuk! Als het dus aan mij ligt,
zien jullie mij voorlopig nog wel in Brouwersgat rondhuppelen.
Nou Daaaag!

Hoi, ik ben **Meike Jacobs** en ik ben 6 jaar oud.
Ik zit op de Schepelweyen in groep 3A. Dansen, giebelen
en knuffels uitdelen doe ik het liefste. Oh ja en frietjes eten.
Voor mij is dit het 1e jaar bij de Dansgarde, gelukkig maar want ik
kon niet nog een jaar wachten. Ik vind het super dat ik samen met
mijn zus Maud mag dansen bij de Dansgarde.



C.V. de Pintenwippers

Zondag 27 januari 2013

voor de 22e keer...

Gezelligheidstoernooi

Dansgarde C.V. de Pintenwippers

Een gezellige carnavalsmiddag,
vol met dans, live-muziek
en Raden van Elf

Sport- en ontmoetingscentrum

De Belleman

Bruninckxsdal 2

5551 EV Brouwersgat

(Dommelen)

Zaal open om 13.00 uur en het
toernooi duurt tot 17.00 uur.

Gratis entree!



CV de Zwarte Hand bestaat 5 jaar

Wat gaat de tijd toch snel. Het is alweer 5 jaar geleden dat we met meer dan 800 jumpende mensen CV de Zwarte Hand introduceerden. We mogen ons als clubje heel gelukkig prijzen want we hebben zelfs een eigen fotograaf. Dat is natuurlijk Joost Mandigers.

Om te vieren dat we 5 jaar bestaan, hebben we op het Prinsenbal getraakteerd, Babs had zwarte cake gemaakt. Grappig om te zien al die zwarte monden; de cake gaf ook meteen de nodige energie door al die kleurstof!

Vorig jaar met Jeugdprins Bob en de Raad was een geweldig seizoen. Wat hebben we een plezier gehad met limbo dansen in het JeugdPaleis, wat een strijd, want niet alleen onze Dansgarde is lenig! Toch denk ik dat sommigen de volgende ochtend echt wel spierpijn zullen hebben gehad.

Onze actie vorig jaar met het ballonknopen was zeer goed bevallen. Dus dat gaan we dit jaar ook weer doen.

Wanneer, is nog een verrassing.....



58



Waar is da feestje?

Hier is da feestje!

Zin in een feestje?

Kom dan 's avonds meefeesten in het JeugdPaleis met Jeugdprins Axel en zijn Raad. Op zaterdagavond zingen en swingen we met de kapellen. Alle andere avonden bouwen we een feestje met het hele JeugdPaleis. Een feestje dat gewoon doorgaat als de Jeugdraad klaar is voor die dag. CV de Zwarte Hand feest door met jullie allemaal! CV de Zwarte Hand is een clubje vóór de jeugd, dóór de jeugd!

Is er hier
een Feestje?
Ja want de
zwarte hand
is binne!
en ik!

Hoi, wij zijn Gerard en Marieke Dahmen

59

Sinds het carnavalsseizoen 2011-2012 zijn wij betrokken bij de Zwarte Hand. Hiervóór hebben we in Valkenswaard en in Waalre bij een vereniging gezeten. We hebben ons aangesloten bij de Zwarte Hand omdat we ons graag inzetten voor de jeugd. Eigenlijk heeft Shirley ons gevraagd of we interesse hadden in een gezellig Carnaval zonder allerlei vervelende verplichtingen. Dit leek ons wel wat. Voordat je het weet ben je dan crew bij de Zwarte Hand en word je overladen met gadgets, van lampjes tot, hoe kan het ook anders, handjes en lichtstaafjes.

Afgelopen Carnaval hebben we erg genoten van de verschillende activiteiten in de "Dommelstroom". Marieke heeft een spoedcursus ballonknopen gehad. Ze bleek een snelle leerling. Al gauw werden er verschillende verzoeken ingediend. Na een paar makkelijke figuren werd het tijd voor wat moeilijkere dingen. En ja hoor, de Raad (Jan van Erp en Rob Bakermans) daagde Marieke uit tot het maken van een heuse Bierpul. Na wat oefenen kregen deze heren op zondagavond dan hun Bierpul van ballonnen.

Gerard heeft erg veel plezier gehad met het limbodansen. Samen met Joost Vermeltoort was hij gekleed in een K3 dekbed. Helaas waren ze allebei niet zo soepel in de heupen waardoor ze al snel afvielen.

Vanaf de eerste dag dat we bij de Zwarte Hand zitten hebben we echt het gevoel dat we bij de groep horen. De Zwarte Hand is dan ook een clubje waar iedereen welkom is, van jong tot oud. Ook buiten het Carnaval om is het een hechte club waar iedereen voor elkaar klaar staat.

Groetjes en tot ziens in de "Dommelstroom" (of op een andere plek in Dommelen)
Gerard en Marieke Dahmen



op maandag
tussen 16.00 - 17.00 uur
kinderfrietjes

op dinsdag
tussen 16.00 - 17.00 uur
halve frikandelletjes

STICHTING SPEELTUIN Geenhoven

leef je uit



Met carnaval open op zaterdag 9 februari, zondag 10 februari, maandag 11 februari en dinsdag 12 februari vanaf 14.00 uur.

www.speeltuingeenhoven.nl

60



Spelen Binnen & Buiten Terras

 **Hoeve ijs** 
De Stenen Brug Valkenswaard
www.hoeveijs.nl

Met Carnaval dicht
van 9 t/m 19 februari.

Voor eieren kun je elke dag
terecht in ons tuinhuisje
aan de Venbergseweg.



dé ijs hoeve

maar ook voor:

- echte scharreleieren
- ambachtelijk hoeve ijs
- verhuur ijsbox

En.... de koffie staat niet klaar!
hij wordt vers gezet...



Doeweek Dommelen zet Brouwersgat op stelten

Ook dit jaar gaat Doeweek Dommelen acte de présence geven tijdens de optocht van Brouwersgat op maandag 11 februari. De vraag is echter wordt het een puinhoop of behalen wij een hoog niveau? Zullen wij de verwachting die wij ons zelf opleggen kunnen waarmaken of wordt het een fiasco? Zeker met het thema van de optocht kan het alle kanten opgaan.

Voordat wij óns thema presenteren aan het Dommelsche publiek zijn wij alweer enkele maanden in de weer om op 5 augustus 2013 te starten met een nieuwe week vol met spelletjes, speurtochten en alles wat daar nog bij hoort.



Ook het plezier dat wij, een groeiende, enthousiaste groep bestuursleden met hun kinderen, beleven aan het bouwen van onze carnavalsstoet brengt elk jaar weer een glimlach op ons gezicht. Het bedenken van wat het gaat worden en de karakters die daarbij een rol gaan spelen, geeft een extra dimensie aan de Doeweek Dommelen. Wij hopen jullie dan ook weer te verrassen met ons thema en zien jullie graag op het Doeweek-terrein in augustus.

Zoals vaker de laatste jaren hebben we ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van een bestuurslid: Marieke. Zij liep dan wel niet met de Doeweek mee



in de optocht, maar toeterde met haar eigen muziekclubje mee. Of ze nu met haar manneke mee toetert weet ik op moment van schrijven niet, want ze kan zomaar op huwelijksreis zijn. Naar vervanging wordt gezocht en de selectieprocedure is in volle gang.

Na een aantal magere jaren zijn wij blij dat het afgelopen jaar weer een goed met kinderen gevuld evenement is geweest. Het thema was uitstekend en de samenwerking met Brandweer Valkenswaard was uitermate goed. Jongens, nogmaals bedankt hiervoor. Het aantal deelnemers en natuurlijk niet te vergeten de enthousiaste 180 vrijwilligers, hebben er mede voor gezorgd dat wij weer met heel veel zin zijn begonnen aan Doeweek 2013. Natuurlijk willen wij onze sponsors niet vergeten. We zijn blij dat zij ons nog steeds fantastisch steunen.

Ook ons nieuwe thema zal weer zorgen voor veel leut en actie, dus kom kijken naar de optocht en heb net zoals wij, al heel veel voorpret in de maanden vooraf aan de Doeweek.

**Met Michiel en Diana voorop
zetten wij heel Brouwersgat op zijn kop.**

Tot d'n 11e van d'n 2e en anders tot 5 augustus.

Edwin Vlassak Alaaf!



Jeugd paleis Dommelstroom

**Kom ook bij Fred en Karin
Jeugdcarnaval vieren!**



**Samen met Jeugdprins Axel,
Adjutant Martijn, Vorst Jarod,
Veldwachter Sacha, Nar Pim,
Nar Margu erite en de Jeugdraad!**



**Fris
voor de
jeugd
  1,45**

**Woensdag
13 februari
vanaf 20.00 uur
haringhappen**

Bergstraat 32, Dommelen - 040-2014026 - info@dommelstroom.nl