

2016

DE Jeugd **FOEERPOT** SN



Lees hier alles over:
**Jeugdprins
Bas d'n Urste**
en zijn gevolg!



Jeugdprins Bas d'n Urste proclameert:



Da ik kei vreet ben um den 51e jeugdprins van Dommelen te zen.

Da ik kei vreet ben mee mennu adjudant Pim,
vorst Rowin en nar Pim.

De daor nog un schon gevolg achter ankomt mee Remco,
Jordy, Abel en Remco den 2e.

Da ik de uurste jeugdprins ben mee unne eigu carnavalslimonade!

Da ik mee prins Gerard er un schon fistje van ga maoku!

Da wij ons eigu jeugdhofkapel hebben -> de Johanna's.

Da we nog un kei schon kwartet dansmariekes hebben
en die dansen overal waar we kommu.

Da we de Dommelstroom op zenne kop gaon zettun!

Da ik ut wel tof zou vinden als er zich nieuwe raadsleden
en dansmariekes aanmeldu!

Da ik ger zou willu da onze ouders wir mee gaon lopen in de
optocht dees jaor.

En dan eindig ik menne leus:

Tis schon, tis gaaf, carnaval 2016:

Alaaf!





Jeugdprins Bas du'n Urste,

Wat ben ik blij dat ik dit jaar als Prins gekozen ben, want ik zit er al 4 jaar bij en dit is het laatste jaar dat ik mee mag doen. Ik zit in het eerste leerjaar op de Helicon in Eindhoven, waar ik graag naar toe ga, omdat ik graag in de dierenverzorging wil werken.

Op zondag 1 november waren de jeugdprins verkiezingen. Eerst hebben we lekker bijgekletst met de andere raadsleden en een heerlijk frietje gegeten bij Fred en Karin. Ik wist niet dat Fred zo goed kon bakken!

George en Marianne hebben de regels en afspraken met ons besproken en hoe de middag er een beetje uit kwam te zien.

Rond de klok van 3 uur begonnen we met ons voor te stellen aan het publiek dat in grote getale naar de Dommelstroom was gekomen. Ook is de Brouwtrouwcommissie langs geweest. Die hadden voor ons een verrassing en dat was carnavalslimonade maken. Onze eigen limonade met carnaval ;-)!

We hebben erg leuke spelletjes gedaan zoals M en M's opzuigen met een rietje en die naar de andere kant van de tafel brengen. Zoveel mogelijk schoenen verzamelen, beschuit eten en dan fluiten (ja dat is echt droog in je mond!). Ballonnen opblazen en die dan zover mogelijk laten wegvliegen. Enz.

Maar uiteindelijk vloog de tijd en gingen we uiteindelijk over tot stemmen voor de nieuwe jeugdprins van Dommelen 2015! Jordy en ik hadden ons opgegeven voor deze belangrijke functie en het was erg spannend wie het zou worden.

Eerst werden nar Pim Winter bekend gemaakt en vorst Rowin Baten. En ik? Ik moest in de kliko gaan zitten, want ik was verkozen tot prins! Eindelijk uit die kliko: TADAA.....

Prins Bas d'n Urste!

Ik werd door Marianne op het podium aangekleed en daarna mocht ik mijn adjudant bekend maken. Dat is Pim Schellens geworden. De rollen zijn nu omgedraaid t.o.v vorig jaar haha! Samen ons laatste jaar bij de Raad en nog één keer als duo! Ik wens iedereen een geweldige carnaval 2016. Alaaaf



Brouwersgatse Jeugdcommissie

Voor de meesten is Carnaval een gebeurtenis waar men hooguit één weekje per jaar mee bezig is. Ze denken na over een nieuw pak, maken afspraken met vrienden, regelen wellicht oppas voor de kinderen en werpen zich dan in het feestgedruis.

Na vier dagen feestvieren, waarbij ze 's morgens eerst uitslapen, slapen ze op woensdag hun roes uit. Voor de leden van de diverse commissies van de Brouwersgatse Carnavalsvereniging ziet de wereld er echter heel anders uit.

Zo ook voor de leden van de Brouwersgatse Jeugdcommissie.

Voor hen begint een nieuw Carnavalsseizoen al in september of augustus.

Dan kruipen de leden bij elkaar en gaan ze nadenken over wat er allemaal moet gebeuren om het komende Carnaval weer tot een succes te maken.

Heeft de Jeugdraad en de Dansgarde nog wel voldoende leden?

Zijn de kostuums nog wel in goede staat? Hoe staat het er financieel voor? Hoe moet de prinsverkiezing er dit jaar uit gaan zien? Hoe ziet het programma er uit en moet daar iets in wijzigen?

Dit is slechts een bloemlezing, want er spelen veel meer zaken.

Al deze beschouwingen leiden op zichzelf weer tot allerlei activiteiten.

Zoals het werven van leden voor zowel de Jeugdraad als de Dansgarde.

De Flyer in elkaar zetten (dank je wel Pascale), deze laten drukken en distribueren over alle basisscholen binnen Dommelen.

Ondertussen gaat het trainen van de grote en kleine Dansgarde gewoon door.

Zij moeten tenslotte tijdens de Jeugdprins- en Prinsverkiezing weer acte de présence geven en een mooie show weg kunnen geven.

Dat vereist, zoals iedereen die ze al eens bezig heeft gezien, een enorme conditie,

lenigheid (het doet al pijn als ik denk aan wat zij voor capriolen uithalen) en techniek.

Dat bereiken ze niet zonder een goede begeleiding.

Ook het in elkaar zetten van een leuk programma voor de Jeugdprinsverkiezing is geen sinecure.

Daar komt heel wat bij kijken. Alles moet immers zo gladjes mogelijk verlopen.

Voor de leden van de Jeugdraad en Dansgarde moet het een leuke dag worden, maar ook de toeschouwers moeten het naar hun zin hebben.

Dat betekent dus spelletjes verzinnen, kijken of het daarvoor benodigde materiaal aanwezig is en zo niet het aanschaffen of zelf vervaardigen daarvan.

Tevens moet er voor worden gezorgd dat er die dag muziek is, dus contact leggen met de Johanna's.

Er moeten uitnodigingen worden verstuurd en ga zo maar door.

Brouwersgatse Jeugdcommissie



Het is van groot belang dat de leden van de Jeugdraad en Dansgarde weten wat er allemaal gaat gebeuren.

Zeker voor de nieuwe leden is dit van belang.

Daarom moet er een ouderavond worden georganiseerd.

Ook hiervoor moeten uitnodigingen de deur uit.

Denk aan het instrueren van de ouders van de nieuwe Jeugdprins, hen helpen bij het schrijven van de speeches.

Het repareren van danspakjes en kostuums, het begeleiden van de Jeugdraad en Dansgarde bij de verkiezing van de grote Prins, bij de receptie van de grote Prins en bij de rondgang langs de basisscholen op Carnavalsvrijdag.

Het inkopen en verpakken van de snoep voor de snoepkraam.

Het regelen dat de wagen van de Jeugdprins weer gereed is, het bijhouden van de financiën... (even ademhalen)...

Te veel om op te noemen, dus hou ik daar maar mee op.

Voor de activiteiten tijdens de Carnaval verwijst ik jullie maar naar de activiteitenkalender elders in deze Foepertpot.

De leden van de huidige Jeugdcommissie (Lucian Melskens, Marianne van de Ven, Larissa Vroomans en Lindsay Raaijmakers), geassisteerd door George Looijmans, hebben in zo'n jaar genoeg te doen.

Dat dit veel vrije tijd kost moge duidelijk zijn.

Klasse dus wat deze dames en heer, zeg maar George en zijn harem, allemaal voor de jeugd doen.

Ik kom eigenlijk woorden te kort om deze klasbakken in het spotlicht te zetten.

Da's echter maar goed, want anders zou ik zo een halve Foepertpot vol kunnen schrijven.

Ik besluit dit verhaal door iedereen namens de voltallige Brouwersgatse Jeugdcommissie een fantastische Carnaval toe te wensen.

Alaaf!



Afscheidswordje Van oud-jeugdprins Pim d'n Urste

Beste Pintenwippers en Pintenwipperinnes.

Als 50e jeugdprins van Brouwersgat heb ik afgelopen jaar erg genoten van carnaval.

Wat hebben we samen met mijn adjudant Bas, vorst Pepijn, Jeugdraad, Dansgarde en de Jeugdcommissie een geweldige tijd gehad.

Voordat het echte carnaval begon hadden we al behoorlijk genoten. Bijvoorbeeld: de grote prins verkiezing, de jeugdprins verkiezing en het koning der prinsenbal van Striepersgat dat ik gewonnen heb. Het in de tuin zetten van mijn eigen bord met foto en het aanwezig zijn bij het plaatsen van het bord bij Prins Jan.

En de leuke ontvangst op alle Dommelsche basisscholen.

Samen met prins Jan, adjudant Rob en de grote Raad hebben we een heel leuke carnaval gehad.

Ik ben dan ook enorm trots dat ik het afgelopen jaar jeugdprins van Brouwersgat mocht zijn.

Pintenwippers en Pintenwipperinnes, ik kan jullie dan ook zeggen dat het harstikke gaaf is om bij de Jeugdraad te zijn en als Jeugdprins was het al helemaal te gek.

Bedankt allemaal, voor een onvergetelijke carnaval.

En dan eindig ik met menne leus.

"Als ge ut na vijftig joar nog nie wit, Brouwersgatse Carnaval is goeie shit".

alaaf

30



De Foerpot

Jeugdraad & Kleine Dansgarde



Bas Spijkerman

Hoi, ik ben Bas Spijkerman, 12 jaar en zit in Eindhoven op school. Helicon 1f, dat is de Groenschool en mijn leukste vak is Engels, maar ik vind ook de lessen koken en bloemen leuk. Ik wil later graag met dieren werken en het liefste in de dierentuin. Ik sport bij RKV Dommelen, mijn favoriete muziek is "je Broer" ,is gewoon goeie muziek. Op TV vind ik Checpooint leuk en op mijn computer doe ik vooral filmpjes kijken. Mijn favoriete film is Vacation omdat hij zo grappig is. Het leuke aan Carnaval vind ik feesten en de receptie. In mijn vrije tijd doe ik graag crossen op mijn crossfiets.

Pim Schellens

Hoi, ik ben Pim Schellens en zit voor het vierde jaar in de jeugdraad. Ik zit op de Were Di school in klas GT 1D Het leukste vak vind ik gym. Ik voetbal bij RKV V Dommelen, mijn favoriete band is Avvicci vanwege de goede dansmuziek. Op de TV kijk ik graag naar films en mijn computer gebruik ik vooral voor het leren. Mijn favoriete film is "Ted" en dat is omdat deze zo grappig is. Het leuke aan carnaval vind ik de gezelligheid. In mijn vrije tijd doe ik spelen en TV kijken.



Rowin Baten

Mijn naam is Rowin Baten, ben 12 jaar en zit op school Were Di in klas GT 1 en mijn favoriete vak is Gym.
Ik sport bij RKKV Dommelen in D2.
Mijn favoriete muziek is Martin Garrix.
Op TV kijk ik graag naar voetbal, the Voice (kids) en Disney XD
Op mijn computer luister ik naar muziek op you tube en speel spelletjes zoals Fifa 16
De leukste films vind ik Jurassic Park en Hunger Games.
Het leuke aan carnaval vind ik feesten en plezier maken.



Pim Winter

Hoi , ik ben Pim Winter en zit al voor het vijfde jaar bij de jeugdraad.
Ik ben 13 jaar en zit op het Helicon in Eindhoven en mijn favoriete vak is "food"
Mijn favoriete artiest is Snoop dogg en op TV kijk ik graag naar Fox, Comedy Central.
Op mijn computer doe ik graag gamen en mijn favoriete film is Star Wars.
Het leuke aan carnaval is het feesten.
In mijn vrije tijd maak ik graag boswandelingen en ga ik op de camping met een metaaldetector op pad samen met mijn campingmaatjes.



Remco van Ampting

Hoi ik ben Remco van Ampting, ben 12 jaar oud en zit op de Martinusschool in groep 8 en mijn favoriete vak is Gym.
Ik ben lid van sportclub BBC, basketbal.
Op de computer game ik vooral.
Het leukste aan carnaval vind ik het feesten.
In mijn vrije tijd speel ik graag buiten en wanneer dat niet kan binnen.



Remco Vorstenbosch

Hallo allemaal ik ben Remco Vorstenbosch 11 jaar oud.
Sinds dit jaar zit ik bij de jeugdraad dankzij Raadslid Roland Ekelmans.
Dat vindt ik erg leuk zoals mijn voetbal dat ik doe bij sv Valkenswaard D5.
Ik zit op school de Windroos in groep 8.
Door mijn aanwezigheid hoop ik dat we dit jaar met de Pintenwippers en Pintenwipperinnekies een geweldig jaar hebben
Voor dit jaar zeg ik uit volle borst Alaaf !!!!!

Groetjes Remco



Abel van der Steen



Hoi, ik ben Abel van der Steen, ben 10 jaar en zit op Schepelweijen in klas 7a en mijn favoriete vak is Gym.
Ik zit bij de Scouting in Riethoven.
Op TV kijk ik graag naar Cartoon Network en mijn favoriete spelletje op de computer is Minecraft.
Mijn favoriete film is "Hoe tem je een draak", die is spannend, grappig en gewoon leuk.
Het leuke aan carnaval zijn de feestjes
In mijn vrije tijd doe ik graag computeren en spelen met mijn vrienden.

Jordy Jansen

Mijn naam is Jordy Jansen, Ik ben 12 jaar en zit op het Were Di kader klas 1G
Ik voetbal graag dus voetbal ik bij sv Valkenswaard in de D4 waar ik als verdediger links back speel.
House music is mijn categorie van muziek.
Ik kijk graag naar voetbal en racen en zit ook graag op de computer
Mijn favoriete films zijn Ted en Popoz.
Mijn favoriete vak is toch wel gym en techniek.
Ben een goed feestbeest!! Heb zelfs menne leuze al klaar!
Dus carnaval mag beginnen met wat dan ook heb er zin in!!
Fijne Carnaval Alaaaf!!!!



Kimi Brom

Ik ben Kimi Brom 11 jaar en zit in groep 8 van de Belhamel. Ik knutsel en teken heel graag en ga elke woensdag naar de naailes. Elke zaterdagochtend ga ik naar de kinderboerderij om daar te helpen. Ik zit al jaren bij de dansgarde maar vorig jaar heb ik een jaartje bij de jeugdraad gezeten. Nu ben ik weer terug bij de dansgarde. Carnaval vind ik nog steeds de leukste tijd van het jaar en heb er weer veel zin in.

Sienne ten Cate

ben 9 jaar en zit voor het tweede jaar bij de dansgarde. Ik woon in Dommelen en zit op de Schepelweijen. Mijn favoriete band is Pink omdat mama dat ook zo leuk vind en altijd hun liedjes op heeft staan. In mijn vrije tijd ga ik paardrijden bij mama's vriendin en spelen met mijn vriendinnetjes. Op TV kijk ik naar "Het geheim van Eyk en Zapp. Mijn favoriete films zijn eigenlijk alle films met Barbie omdat ze heel veel avonturen beleefd. Op de computer doe ik graag meidenspelletjes en Ambrasoft en verder ook dingen van mijn klas zoals oefenen met rekenen en taal. Op school doe ik het liefst gym, Het leukste aan carnaval vind ik het dansen en vrijdagds voor carnaval het scholenbezoek.

Kiyana ten Cate

Hoi ik ben Kiyana ten Cate en ik ben 6 jaar en zit net als mijn zus voor het tweede jaar bij de dansgarde. Ik woon in Dommelen en zit op de Schepelweijenschool in groep 3A Ik zit op zwemles bij de watervrienden en in mijn vrije tijd doe ik paardrijden en spelen met mijn Barbie en mijn vriendinnen. Ook ik vind de groep Pink heel leuk, verder kijk ik op TV naar "Het geheim van Eyk' en ketnet. Mijn favoriete film gaat over Barbie en haar zusjes en het ponyavontuur. Mijn favoriete vak op school is gym. En het leukste aan carnaval vind ik het optreden, dus overal waar kan dansen.

Joy Baten

Hoi, mijn naam is Joy Baten, ik ben 9 jaar en ik woon in Valkenswaard. Ik zit in groep 6 van de Schepelweijenschool, bij juf Hanneke en juf Lonke. Pauze en gym vind ik wel de leukste dingen van school! Ik dans al een paar jaar bij de Hijskraan en sinds kort rijd ik ook paard. Dit wordt mijn eerste jaar bij de dansgarde. Ik ben nog maar net begonnen, maar ik vind het nu al heeel erg leuk! Op tv kijk ik graag naar Violetta, Liv & Maddie, Jessie, K3 zoekt K3, the Voice (kids).. en eigenlijk nog veel meer.

Verder heb ik alle barbiefilms gezien en de hele serie van Anubis. Op de tablet doe ik graag moviestarplanet. Mijn favoriete artiesten zijn Marco en Jada Borsato en zelf zing ik ook heel graag!

Een dag uit het leven van een Jeugdprins!

Eerst een stevig ontbijt.



In het donker naar school.



Die auto is niet van mij.



Snel even gamen.



Totdat ik vierkanten ogen heb.



Een hond, net zoals de grote prins.



Italiaans eten.



Het prinsen bord onthullen.



Het waait bijna weg.



Het wordt heel prachtig.



Klaar!



Jeugdpareis Dommelstroom

**Kom ook bij Fred en Karin
Jeugdcarnaval vieren!**



**Samen met Jeugdprins Bas,
Adjutant Pim, Vorst Rowin,
Nar Pim en de Jeugdraad!**



**Fris voor
de jeugd
€ 1.50**

**Woensdag
10 februari
vanaf 20.00 uur
haringhappen**

Bergstraat 32, Dommelen - 040-2014026 - info@dommelstroom.nl